

TOLLER BLADET

Nr. 3 - 2017



- **Tollerklubben 20 år**
- **Tollerdays 2017**
- **Spændende sporkurser**



Skræddersyet ernæring

Hvorfor?

Viden og respekt, en filosofi som gør hele forskellen. Hundens og kattens trivsel er udgangspunktet for enhver ernæringsmæssig nyskabelse hos Royal Canin. Med serien af raceprodukter fremhæver Royal Canin den enkelte races særligt følsomme områder og ikke bare racens størrelse.

Oplev forskellen i Royal Canin's raceprodukter




ROYAL CANIN
VIDEN OG RESPEKT

www.royalcanin.dk

Tollere på toppen

*Felix og Nina Orvokki
Helander-Isaksen har bestået
den svenske Vildtsporprøve.
Dermed kan ekipagen smykke
sig med titlerne Svensk og
Nordisk Vildtspor Champion.*



*Redforesthunter Halifax og Maria Charlotte Petersen fik
9. april en 1. Præmiering i Tollerjagtprøve Åben klasse i
Sverige. Og dermed deres kvalifikation til vinder/eliteklassen
både i Danmark og Sverige.*

*Toller prøve afholdt af SSRK Sødre i Bosarp, Sverige.
Dommer Hanne Søndebro
Fotograf: Åsa Roosqvist*

TOLLERBLADET

NR. 3/2017 · 18. årgang
ISSN 1601-5266

Tollerbladet udgives af

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Klub - specialklub under DKK

Ansv. red.

Kim Lybech
Redaktion: Ea Holmquist Jakobsen
E-mail: blad@tollerklubben.dk

Produktion

Aalborg Produktionsskole
Grafisk & Foto

Billedbehandling

Grafisk & Foto, Aalborg Produktionsskole

Deadline næste blad

20. august 2017

Næste blad

Ca. 10. oktober 2017

Forsidebillede

Redcoasthunter's Amazing Hokey
Ejet af Maria Charlotte Petersen
Fotograf: Al Brian Dalager

Materialer

Materialer til bladet sendes til:
blad@tollerklubben.dk

Ikke-digitale materialer returneres ikke.

Billedmateriale til bladet leveres i bedst mulige originalformat.

Billeder skal sendes som separate filer.

Bankkonto

Reg.nr.: 7046
Kontonr: 0128849
IBAN-number: DK3670460000128849
BIC-address (SWIFT-address): SYBKDK22

Oplag: 400

Tryk: Vestergaards A/S

Leder

20 års jubilæum!! Tillykke.!

Det er utrolig godt klaret for en lille klub som vores. 20 år siden nogle få mennesker valgte at gå sammen og lave en vores "lille" specialklub.

Dengang det hele startede, var racen lagt ind under Fællesklubben for racer uden specialklub. Klubben opstod ved, at Anne-Marie Henriksen, Nete Wunsch og Hans Arni og Ketty Thorsteinsson fik samlet ca. 50 medlemmer og fik afholdt en stiftende generalforsamling. Kontakten til de kommende medlemmer blev taget på udstillingerne og ved at snakke med opdrætterne.

En af grundene til at man dengang begyndte på snakken om, hvorvidt man kunne lave en specialklub, var at Fællesklubben begyndte at mene, at de havde for mange klubber under sig.

Under snakken om at lave en specialklub kom man frem til, at så skulle man da også have et blad, hvilket gør, at vores klubblad også bliver 20 år (muligvis 21, men man spørger jo ikke en kvinde om hendes alder).

Nogle af de første arrangementer, man lavede i klubben, var udstillinger. Disse blev ofte holdt som 2 dages arrangementer, hvor man den ene dag havde udstilling og dagen efter havde foredrag, træning og lignende.

Efter man havde fået klubben startet, begyndte man at opdele landet i kredse, da det ville være nemmere at overskue at lave lokale arrangementer frem for nationale. Kredsene består jo stadig i dag og er en af grundstenene i klubben, det er jo i kredsene vi skal fange de nye medlemmer og gøre dem interesseret i klubben.

Men klubbens kredse kører ikke lige godt alle sammen. Dette skyldes blandt andet, at for at en kreds virker, skal der være nogle ildsjæle, der har lyst til at lægge en masse kræfter og timer i at lave arrangementer eller træning, for at vi andre kan komme ud og få nogle hyggelige timer med andre Toller ejere. Vi skal huske at sætte stor pris på disse mennesker og huske at spørge, om der er noget vi kan hjælpe dem med. Det er ofte de små ting, de nemmest giver fra sig, så bliv ikke overrasket, hvis det er at tage kaffe, kage eller lignende med, der bliver de første opgaver vi kan hjælpe med.

Gennem tiden har der være mange ting i gang i kredsene, og når vi kigger ud over kredsene, bliver vi mere og mere trænings orienterede, hvilket er fantastisk når man sidder og ser på tilslutningen til klubbens arrangementer. Men det må IKKE blive på bekostning af hr. og fru. Danmark. Vi må endelig ikke glemme, hvordan kredsene startede, de fælles gåture hvor alle kunne møde op, man gik en tur og bagefter kom det vigtigste - det sociale, hvor man fik mulighed for at vende sine oplevelser med sin Toller, for hvis der er noget, vi Toller folk er gode til, så er det at snakke hund og hygge. Ja man havde da også hygge træning engang imellem, men altid på et hygge niveau, hvor alle kunne være med.

Når jeg kigger på klubben, og tænker på fremtiden, så er det som skrevet ovenfor utrolig vigtigt at huske bredden, for uden bredden bliver vi en meget lille klub. Når vi kigger på antallet af Tollere i Danmark, så er der ca 1500-1700 hunde i Danmark, vi har ca. 400 medlemmer i klubben. Hvis vi skal have de resterende Toller ejere med i klubben, bliver vi nødt til at satse på bredden. Ligeledes bliver vi nødt til at gøre et kæmpe arbejde både i bestyrelsen og i kredsene

for at opfordre alle opdrættere til at melde deres hvalpekøbere ind i klubben, hvilket er gratis. For hvis ikke de modtager vores blad, hvordan sikrer vi os så at de ved hvad, klubben tilbyder af aktiviteter?

Som jeg ser det, er vi heldige med, at vi har vores egen lille klub, men jeg ser gerne, at vi med tiden bliver en stor klub. Ikke fordi det er nemmere at være en stor klub, men fordi jo større vi bliver, jo flere mennesker er der til at trække læsset, både i kredsene og udvalgene. Jo flere vi er, jo flere er der til at hjælpe ildsjælene med at få kredsene til at køre, og jo flere tilbud kan vi tilbyde medlemmerne, for det er jo heldigvis ikke det samme, vi allesammen vil lave med hundene.

Ligeledes mener jeg, at for at klubben har et eksistensgrundlag, er det vigtigt, at vi lytter til vore kredse, opdrættere og medlemmer. Hvilket for mig betyder, at der helst ikke skal være for langt fra det enkelte medlem og til bestyrelsen, for hvis man står med en god ide, som man gerne vil afprøve, så gælder det om at kredsen eller klubben forsøger at hjælpe. Vi er en klub, der har penge på kistebunden, men vi skal ikke være en bank, så husk at kredsene kan søge om tilskud til arrangementer for medlemmerne. Der er ikke andre regler for tilskuddet, end at det skal komme klubbens medlemmer til gode.

For mig er det vigtigt, at når vi kigger på Tolleren om 5 eller 10 år at vi ikke glemmer, hvad det er for en hund. Tænk på at vi har en utrolig speciel race, vores race er delt i 2 modeller, den "lille tætte" og den "lidt mere langbenede", men de er begge dækket af den samme standard. Jeg vil være rigtig ked af at opleve, at racen bliver delt endnu engang, som vi desværre har oplevet med mange af de andre retriever racer, de er delt i brugs og udstillings hunde. Jeg synes, vi skal være stolte af, at vores race ikke er blevet delt, men at vi stadig har og fremover skal have en allroundhund, der den ene dag kan arbejde solen sort på jagt, for dagen efter at blive kåret på udstilling.

Jeg ved godt, at det ikke er alle, der er interesseret i jagt, men husk på at Tolleren er en jagthund og at mange af de ting, du er faldet for ved den, samarbejdsevne, trænings iver, legen og den praktiske størrelse, alt sammen skyldes jagten. Så hvis vi avler jagten ud af vores hunde, så ender vi jo ikke med en Toller. Husk! Klubbens fremtid er i hænderne på medlemmerne. I bestemmer, hvad I gerne ser, der sker i klubben.

God sommer
Kim Lybech
Formand





Kredsene

1 Nordjylland - 2 Midtvestjylland - 3 Østjylland - 5 Syddjylland og Sønderjylland - 6 Fyn - 7 Sjælland

1 Kreds Nordjylland

TILLYKKE

Først et Stort TILLYKKE til alle deltagere i årets Tollerdays.

Godt gået kreds Østjylland. Flot arrangement.

Jeg ved, at det har været en stor oplevelse for dem, der har deltaget første gang. Der er kommet "blod på tanden" ved flere af Toll Nords medlemmer efter denne oplevelse.

Det er jo dejligt. Vi var et par stykker, der stillede på 400 m sweiss spor for første gang.

Poul Erik blev tilmed dagens bedste på 400 m/ 3 timer. Flot.

Jeg selv fik en 1. og en 2. præmiering med mine to drenge Arthur på 9½ år og Frodo på godt 2 år – er stolt af dem begge to.

Arthur gik ganske fint til han kom til sidste knæk, det gik over en kvasbunke. Da han er midt over bunken, springer en mus, som han jo måtte jagte... Vel væk fra musen optager han igen sit spor og kommer til skindet – herligt. Oppe på bakken står dommeren og spiller jagthorn, hunden kikker op og ser ud til at tænke: Hvad skal det mon betyde – hvorefter han igen koncentrerer sig om sit bytte.

Ja, der er plads til forbedringer og vi skal lære meget endnu. Vi glæder os til at få plads i "sporverdenene";-)

Toll Nord træner, som vanligt, en gang ugentligt. På vores program er der typisk fire emner som vi veksler imellem.

Det er DKK lydighed, jagt, spor og socialisering.

Dette er så krydret med et lille smut forbi lidt Rally lydighed og lidt ringtræning op til udstilling.

Sommeren over træner vi en del jagt, da vi atter er en flok, der gerne vil prøve at komme med op til jagtprøverne. Se nærmere på Toll Nord's FB side.

Vi deler om trænergerningen, da vore dygtige trænere også vil have mulighed for at træne egne hunde.

Den nordjyske toller sammenslutning sætter en stor ære i den sociale del for såvel de firbenede som de to benede medlemmer, på den måde at vi altid slutter en træning med fælles kaffe og varm leverpostej. Det går på skift, hvem der bespiser flokken, hvilket oftest foregår i Jørn og Else stue.

Vi laver nogle weekend arrangementer, hvor vi tænker anderledes end LP og jagt. Det handler mere om oplevelser og den sociale del. Vores næste arrangement er den 18. juni, hvor vi skal på en guidet tur i Vildmosen.

5 Kreds Sønderjylland

I det syd- og sønderjyske mødes vi en gang om måneden.

I andet halvår 2017 er datoerne:

Søndag den 20. august 2017

Lørdag den 16. september 2017

Søndag den 22. oktober 2017

Lørdag den 18. november 2017

Søndag den 10. december 2017

Det er oftest gåture med socialt samvær for folk og hunde, der er på programmet. Og vi kan også godt lide at få puttet lidt kultur og historie og andre oplevelser på, når det er muligt. Derudover krydrer vi ind i mellem med træning. Det kan være både jagt-, lydigheds- og sporttræning. Husk, at du altid er velkommen til at komme med ønsker og forslag til aktiviteter.

Lige nu planlægger vi en tur til Fanø i august eller september. Og decemberarrangementet plejer at foregå på Als, hvor vi begynder med en gåtur og slutter med "sammenskuds-julefrokost".

Du kan holde dig orienteret om vores arrangementer ved at give Anna-Mette besked om, at du gerne vil på maillisten til kredsens nyhedsbreve eller ved at holde øje med aktivitetskalenderen på www.tollerklubben.dk.

Kontaktperson:

Anna-Mette Farcinsen, mobil nr. 2568 4887

mail: A.Farcinsen@gmail.com





Kredsene

1 Nordjylland - 2 Midtvestjylland - 3 Østjylland - 4 Sydjylland og Sønderjylland - 5 Fyn - 6 Sjælland - 7 Sjælland

7 Kreds Sjælland

Efterår 2017

Følg med på Facebook. "Tollerklubbens kreds Sjælland"

OBS !! OPSTARTSMØDE DEN 3/8 I VALLENSBÆK. Kl. 18.30

Kredsen mangler aktive hænder og nye ideer.

Derfor inviteres der til sommermøde, hvor vi hygger, griller og får en snak om fremtidens kreds Sjælland.

Kredsen har brug for dig.

Schweisstræning

Har du lyst til at komme i gang med schweisstræning eller komme videre hvor dig og din hund er i dag, så tilbyder kreds Sjælland træning. Vi træner ca. 1 gang om måneden.

Vi starter med at lægge spor, derefter går vi en tur med hunden, og herefter vil der være fælles morgenmad (husk kaffe/te), hvor vi blandt andet snakker om, hvor langt vi er kommet siden sidst, og hvilke udfordringer der har været. Til slut går vi de forskellige spor enten sammen eller 2 og 2 – hvad der nu er tid til (afhænger af deltagerantal).

Hvis der er nogen, der ønsker 20 timers spor, kan dette evt. også lade sig gøre.

Max. antal deltagere 10, afhængig af hundens niveau/sporlængde.

Pris kr. 50,00 pr. gang inkl. morgenmad – Tilmelding senest onsdag før en træning. Tilmelding sker efter først til mølle princippet og besked gives om fredagen inden træning. Træningen ligger enten på en lørdag eller søndag og vil finde sted i Nordsjælland, Danstrup eller Krogenberg Hegn.

Lotte Torp Lto@mth.dk tlf. 2270-9593 – med angivelse af hundens niveau samt hvilken type spor der ønskes.

Yderligere info og tilmelding kan også findes på facebook "Toller Spor Øst 2013" (lukket gruppe).

Rally Lydighed – Begynder

Instruktør : Heidi Esbensen

Dette hold er til dig, der gerne vil prøve kræfter med rallytræning inden for DKK's rally program.

Vi gennemgår alle skiltene i begynderklassen og også nogle af skiltene i øvet klasse.

For at lære de forskellige skilte hurtigst muligt at kende, bliver skiltene opdelt i forskellige grupper.

Der vil på holdet også være rig mulighed for at gå prøvelignende rallybaner.

Teorien tager vi undervejs.

Vi træner følgende Onsdage:

16/8 – 30/8 -13/9 - 27/9 - 11/10

Tid: 17.00 – 17.55 og 18.00 – 18.55

Sted: Vallensbæk Jagtforening Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk

Pris: 650 kr. inkl. baneleje

Max 6 deltagere. Holdet gennemføres ved 4 tilmeldinger

Tilmelding: <http://www.heidi-e.dk/rallybegynder>

Rally Lydighed - Øvet

Instruktør : Heidi Esbensen

5 x Træning.

Dette hold er til dig, der har god kendskab til rally begynder og gerne vil tage hul på øvelserne i øvet klasse, samt dig der har bestået begynderklassen.

Vi arbejder med alle skiltene i øvet klasse og også nogle af skiltene i ekspert klassen.

For at lære de forskellige skilte hurtigst muligt at kende, bliver skiltene opdelt i forskellige grupper.

Der vil på holdet også være rig mulighed for at gå prøve lignende rallybaner med feedback.

Vi træner følgende Onsdage:

16/8 – 30/8 -13/9 - 27/9 - 11/10

Tid: 19.00 - 19.55

Sted: Vallensbæk Jagtforening Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk

Pris: 650 kr. inkl. baneleje

Max 6 deltagere. Holdet gennemføres ved 4 tilmeldinger

Tilmelding: <http://www.heidi-e.dk/rally-ovet>

Nose Work i Vallensbæk.

Se hjemmesiden for mere info.



Kredsene

1 Nordjylland - 2 Midtvestjylland - 3 Østjylland - 4 Sydjylland og Sønderjylland - 5 Fyn - 6 Sjælland

Lydighedstræning

Instruktør : Brian Esbensen

Lydighedstræning hvor vi træner efter DKKs LP program.

Vi træner primært øvelser og deløvelser målrettet mod at gå til prøver i DKKs program. Men også samarbejde og motivation hos hund og fører er i højsædet. Der trænes både fører- og hundearbejde, men alt sammen med arbejds glæde som det primære nøgleord. Holdet sammensættes ofte i mindre grupper, hvor gensidig hjælp og feedback giver god læring for fører og hund. Det forventes at der er gennemført hvalpeforløb, basisforløb eller lign.

Træningsforløbet er over 6 gange.

Max. 8 pladser på hvert hold.

Holdstart: 9/8

Holdende inddeles efter niveau

Hold 1 : 17.30 (Onsdags tider)

Hold 2 : 18.30 (Onsdags tider)

Hold 3 : 19.30 (Onsdags tider)

Pris 400.- som betales ved første træningsgang. Instruktor : Brian Esbensen Vallensbæk Jagtforening, Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk. Tilmelding eller info : bkesbensen@gmail.com eller 2966-1599

Her går jeg tur med min hund.

Endnu et kvartals ture annonceres her, men traditionen er afhængig af, at også andre byder ind med forslag til ture. Vi planlægger i god tid i forvejen, så hvis I har lyst til at stå for en tur fra et mødested, der allerede er planlagt, så kontakt os.

En hyggelig tradition, hvor vi går tur den 2. søndag i hver måned kl. 14:30.

Turene foregår i den nordøstlige del af Sjælland, og er ture fortrinsvis til skov og strand, hvor vi kan have vores hunde løse. Turene arrangeres af tollerejere (eller venner), som præsenterer en tur og et sted for de tollere og venner, der møder op. Klubben er ikke ansvarlig for turene, men er behjælpelig med annoncering i bladet og på hjemmesiden.

Har du et sted, du vil præsentere, kan du kontakte Birgitte Skautrup
mob: 2083 3577 mail: birgitte.skautrup@gmail.com som vil koordinere.

Søndag 9. juli 2017 14:30 -

Uggeløse skov-nordlige del

Mødested: P-pladsen langs skoven på Slangerupvej
Mindre hundeskov, hvor der til gengæld er forhindringsbane især til aktive 2-benede.

Guide på turen: **Mette Risum telefon 3965 4497/**

mobil 6186 6134

Søndag 13. august 2017 14:30 -

Hareskoven-Aldershvile-Rostadion

Mødested: Den runde plads/parkering på Skovbrynet
Dejlig hundeskov, og måske en dypper i Bagsværd sø

Guide på turen: **Mette Risum telefon 3965 4497/**

mobil 6186 6134

Søndag 10. september 2017 14:30 -

Sorgenfri Slotspark-Mølleåen

Mødested: Lottenborgvej overfor slottet
God kombination af park, skov og vand

Guide på turen: **Birgitte Skautrup mobil 2083 3577**

Søndag 8. oktober 2017 14:30 -

Charlottenlund Skov

Mødested: skovstykket mellem Strandvejen og det gamle akvarium

Så kan vi vist godt liste os til havbad efter en skovtur.

Guide på turen: **Mette Risum telefon 3965 4497/**

mobil 6186 6134

Håber at se jer på træningsbanen.

Har du lyst til at skrive lidt til bladet og hjemmesiden om de aktiviteter, du deltager i, beder vi dig maile direkte til:

"blad@tollerklubben.dk", gerne med billeder.

Vi håber mange af jer vil benytte jer af denne mulighed.

Vær opmærksom på, at der sagtens kan komme flere aktiviteter på kalenderen eller ændringer. Check meget gerne på hjemmesiden eller i de næste nr. af bladet.

Medlemmer fra andre kredse er selvfølgelig meget velkommen til at deltage i vores aktiviteter, når/hvis I er herovre.

Ikke-medlemmer er også velkomne på vore traveture.

En aktiv kreds kræver aktive medlemmer!

Bedste tollerhilsner

Brian Esbensen

Kreds Sjælland

Pin-Up Tolleren



*Mariendals Red Nose Turbo Kiara (Kia)
Fotograf: Grete Munch*

Sporkursus for tollere

Tekst: Metha Hjorth Thommesen

Fotos: Nina Orvokki Helander-Isaksen

Jeg har i weekenden fra 7.-9. april deltaget i begynderkursus i schweissspor. Det har været en fantastisk spændende weekend, og vi fik lært en masse om, hvordan vi kunne læse vores hunde og se, når de ikke fulgte sporet, men gik tur! Vi fik lært at holde vores sporline og rose vores hunde, når de fandt et sårleje, og vi blev hurtigt klar over, at vi lavede fejl og ikke fulgte de instrukser og anvisninger, vi havde fået fra de dygtige stifindere, når der lød et "Spangsbjerg" bagfra ensbetydende med, at nu skulle der gives flødeboller. Heldigt nok for både stifindere og kursusdeltagere var vi så langt ude i skoven, at adgangen til at få fat i flødeboller var lig nul, ellers er jeg bange for, at det ville være gået hårdt ud over den slanke linje med alle de flødeboller!

Vi startede fredag sidst på eftermiddagen med at blive indkvarteret på Vindkraften, et meget fint kursussted. Derefter spiste vi en dejlig lasagneret med masser af salat, som Doris havde lavet til os. Vi fik også dessert, så vi blev rigtigt forkælet.

Herefter fik vi en orientering af dommer Søren Krabbe og de to stifindere, Mads og Jonas om, hvad vi skulle være opmærksomme på, når vi gik sporet: "Hunden, sporlinen og hunden igen". Endelig kørte vi ud i Klosterheden, hvor der var lagt et spor, som en af os skulle gå. Eftersom det var ved at blive mørkt, blev det næsten et natspor. Vi lærte meget af at se, hvordan det spor gik, og vi fandt også ud af, at det var meget lettere at se hundens reaktioner, når man gik på sidelinien og iagttog hunden, end når man selv gik bag hunden og også skulle holde styr på linen og kun kunne se hunden bagfra. På turen tilbage til Vindkraften så vi en stor flok kronhjorte i Søren Krabbes natkikkert. Fantastisk at se så mange hjorte sammen vel at mærke ikke i nogen indhegning!

Tilbage på Vindkraften fik vi kaffe og hjemmebagt kage. I det hele taget blev vi rigtigt forkælet; og så fik vi Søren Krabbes og stifindernes kommentarer til det spor, vi havde set, plus mange andre nyttige oplysninger om, hvad vi skulle være opmærksomme på, når vi alle skulle gå spor næste dag. Så vi gik i seng med fyldte hoveder og maver.

Klodsede, højhælede sko

Lørdag morgen startede med morgenmad kl. 7, og inden da skulle vi jo lige have luftet hundene. Efter morgenmaden og madpakkesmøring gik turen igen ud i Klosterheden. Søren, Mads og Jonas var kørt direkte ud i Klosterheden og havde lagt spor til os alle, ren service. Igen kunne vi konstatere, at det var lettere at læse de andres hunde end ens egen, når man gik bag efter den. Men vi fik en masse gode råd af Søren, Mads og Jonas. Efter at alle sporene var gået, skulle vi selv prøve at lægge et spor. Vi blev udstyret med et par sko (færtsko), der var udstyret med kløve. Det var lidt ligesom at gå med et par meget klodsede højhælede sko! Og så skulle man hele tiden tænke på, at man også skulle kunne finde sporet igen, hvis hunden fandt et andet spor, der var mere spændende. At gå rundt med de førømtalte sko og hele tiden skulle finde mos, grene og andet til at markere, hvor sporet var, og samtidig helst skulle gå nogenlunde lige ud de første 100 m, er ikke det nemmeste, man kan blive udsat for. Så er 300 m et meget, meget langt spor. Men sporene blev lagt, og så var det tid til at spise de medbragte madpakker. Vi skulle også se en hund gå et 20 timers spor med mange udfordringer, stjerne, wiedergang m.m. Det var spændende at se, men det vil nu være noget, inden jeg selv vil turde binde an med et sådant spor, selvom vi fik et godt indblik i, hvordan hunden viste, at nu var sporet ikke længere den vej.

Nu var vi kommet til det spændende øjeblik, hvor det skulle vise sig, om hundene kunne finde de spor, vi selv havde lagt. – Jeg krydsede fingre for, at Kiri ville finde sporet, for jeg var langt fra sikker på, at jeg havde fået sporet markeret godt nok, selv om jeg havde fået gode råd af Mads undervejs. – Kiri gik faktisk et ok spor, og kun en enkelt gang blev jeg i tvivl om, hvor jeg havde



gået, men så fandt hun det heldigvis. Og så fik jeg at vide, at jeg var alt for dårlig og langsom til at rose min hund, når hun markerede, at der var schweiss/blod. Men mange gange nåede jeg det simpelthen ikke, fordi hun var hurtig til at fortsætte på sporet. Men jeg lærte at se, når hun markerede det.

Igen denne aften fik vi serveret en fortræffelig middag. Det var Gea, der havde sørget for det. Også denne gang fik vi dessert og bagefter hjemmebag til kaffen. En uforlignelig forplejning, stor tak til Doris og Gea, og til Nina for det store arbejde, der var lagt i planlægningen og tilrettelæggelsen af kurset.

Wiedergang

Søndag morgen startede vi igen med morgenmad kl. 7, og så skulle der pakkes sammen og ryddes op, men her tog Doris det store arbejde med at pakke sammen og ordne køkkenet. Tusind tak til Doris, for det var ensbetydende med, at vi andre kunne komme hurtigere ud i Klosterheden, hvor Søren, Jonas og Mads allerede havde lagt nye spor til os. Og nu oplevede vi det fantastiske, at de havde lavet spor med wiedergang! Det havde jeg ikke forventet, at min lille hund skulle prøve før om flere måneder. Sjovt at se, hvordan hundene lavede ottetaller, når sporet

ikke var længere, og vi fik også set den detalje, at hvis sporet knækkede til højre, lavede hunden først et udslag til venstre og omvendt. Vi fik også en masse gode råd og anvisninger om, hvordan vi kom videre, hvis vores hunde tabte gnisten og ikke ville gå spor mere, måske fordi vi ikke havde været gode nok til at rose og støtte dem. At se en hund blive belønnet med et skind, der bevægede sig hurtigt væk, når hunden nærmede sig målet, og se den stolte hund, når den indfangede sit bytte og fik lov at ruske det og slæbe det med tilbage. Jeg er overbevist om, at min lille hund var et stort smil, da hun slæbte af med det store skind, det så i hvert fald sådan ud.

Tusind tak for et lærerigt kursus skal lyde til Tollerklubben, til Nina for det store arbejde hun havde lagt i planlægningen, til dommer Søren Krabbe for alle de gode råd og ligeledes til stifinderne Mads og Jonas for deres råd og kommentarer på sporene, selv for de mange stiltfærdige "Spangsbjerg", der lød bag ryggen af os, når vi igen fik problemer med linen. Jeg håber, at Tollerklubben vil arrangere et kursus igen til næste år, hvor Kiri og jeg måske kan få lov at deltage på et fortsætterkursus. Så på forhåbentlig gensyn til næste år fra Kiri og Metha Hjorth Thommesen.



Og vi blev ikke skuffede – et sporkursus i særklasse

Tekst og fotos: Allan Herbst-Jensen

Weekenden den 21. – 23. april blev et nyt højdepunkt for spornørderne. Vi var 10 ekvipager, der tog turen til sportræning i Klosterheden plantage og Ølgryde skov.

Fortsætterkurset havde igen Søren Krabbe og Jonas Siim Jensen som hovedkræfter, og de havde sammen med Inger Mulbjerg planlagt et intensivt og krævende program. Nina Helander-Isaksen var sammen med Søren og Jonas instruktør og sporlægger. Til på forhånd at lægge 18 spor for os havde de yderligere trukket på Mads Skamris - endnu en af de erfarne vestjyder - håber du engang må se hans hund på arbejde i sporet; men tag løbeskoene på, det går altså stærkt. Og for at holdet ikke skulle gå sukkerkolde blev vi kærligt og meget kompetent forplejet af Doris Jensen.

Fredag aften var der teorioplæg om sporelementer, og bagefter kørte vi i skoven, hvor Anette H ret overbevisende viste, hvordan sådanne elementer lige klares. Så var niveauet da lagt. For tvivlerne blev aftenen sluttet af med en gang vildtparade, for at vi kunne se, at vi var midt i krondyrland. Der er ret mange dyr derude, så vi fik nok igen prøvet afledningsfært.

Instruktion i verdensklasse

Lørdag morgen var hundene luftet og madpakkerne allerede smurt ved 7 tiden. Derpå afgang nordpå lidt over 8. Da vi selv var med til sporlægningen på lørdagens første spor, kunne vi jo lige så godt få lidt stifinderpraksis og -teori ind under huden. Hvordan lægges sporelementerne hestesko, halvbue og rundgang korrekt, når du står derude i terrænet? Mange gode tips! Og så var det om at komme ud at gå de lagte spor bagefter. Der blev vist noget rigtigt godt hundearbejde, og klumpen i den anden ende blev da også bedre og bedre, som tiden skred frem. Hundene var ivrige og dygtige.

Søren, Jonas og Nina var simpelthen eminente til at give inspiration, råd og vejledning, der lige præcis passede til den enkelte ekvipage. Det er instruktion i verdensklasse. Det er altså nogle erfarne folk, vi har med os – men det vidste vi jo godt fra sidst. Forskellen i forhold til sidste år var, at nu skulle buen altså spændes noget mere, og vi skulle vise, at vi rykkede os yderligere.

Senere på dagen testede vi "at gå spor i kuling og med god sol i sporet". Nogle ville kalde det spor uden synderlig duft. Det var da bestemt lærerigt, selvom det var noget af en udfordring, da vi var på 20 timer gamle spor, dvs. overnatningsspor. Samme dag fik flere lejlighed til at se Preben - der er registreret schweishundefører - træne Bonny på et hetzspor! Dette spor er et af elementerne på kvalifikationsprøven, som skal bestås, når en ny hund søges optaget i schweissregisteret. Klokkeren 20 var det så hjemad til en dejlig gang mørbradgryde OG lækker dessert.

Søren sluttede dagens program af med et oplæg om hundens lugtesans, og selvfølgelig var der mange (nørdede) spørgsmål til ham. Ved midnat tørnede vi ind.

Søndagen startede igen med tidlig morgenmad og oprydning på værelserne/køkkenet. Kl. 9 var vi i skoven til endnu en gang lærerige spor på 900 – 1000 m - med lige præcis de elementer, vi hver især ønskede at afprøve. På trods af den stærke vind, der til tider var noget kold, var vi godt tilfredse med vejret, det regnede jo næsten ikke. I godt selskab keder man sig som bekendt ikke; men tiden løber altså desværre for stærkt. Godt slidte og trætte blev vi; men højt humør, skæg og ballade var der overskud til. Ved femtiden sluttede en fantastisk weekend. Bilturen hjem blev brugt til at planlægge, hvordan vi hver især kan arbejde videre med alle de indspark, vi har fået.

Tak til alle for et seriøst sporengagement og godt kammeratskab – og husk at få armene ned.

PS. At være spornørd er noget meget positivt. Vi sidder jo ikke bag en skærm eller med hovedet begravet i en bog – vel?



3 figuranter savnes - Frodo finder dem 😊

Tekst: Marianne kolind

Fotos: Marianne Kolind

Redningshundetræning er en stor del af vores hverdag. Frodo, på nu knapt 2½ år, synes det er en god leg at skulle finde figuranter, for her får man mange gode guffer, og figuranterne er sjove.

Denne aften er der gemt 3 figuranter, og jeg ved ikke hvor de er. Jeg sætter Frodo i gang og venter. Han finder ret hurtigt frem til 1. figurant – herligt, uddeling af guffer. Figuranten sad i en ladbil med døren lidt på klem. Frodo måtte lige rundt to gange for at finde ud af, hvor han skulle stikke snuden ind for den bedste færd. Da vi er færdige med at belønne for den første figurant, sætter jeg ham i gang igen og finder hurtigt Lars i ruinen, nede i et betonrør, under en palle samt nogle dæk og murbrokker... Pyt, synes Frodo at tænke, finder fodfæste og starter en super halsgivning. Og se bare hvor han kan logre med halen – ja med hele kroppen, når han har fundet en figurant.

Frodo har efterhånden fået lært at give hals, så man næsten skal have høreværn på. Vi er startet med at han skulle lære at finde figuranterne en efter en og blive belønnet der. Siden har vi sat hals på, hvilket har taget ham lidt tid at finde ud af, at det var vigtigt for meldingen.

Det er utroligt dejligt at se hvordan hundene arbejder med færd. Hunden kommer løbende, og det ser ganske ud, som de bare er på luftetur. Pludselig får de færd i næsen og slår på den. Ændrer hurtigt retning lige mod kilden. Ofte skal de lige snuse rundt lidt for at finde det rigtige sted, der hvor færd er stærkest, før de giver hals. Det er vigtigt for hundeføreren, at hunden bliver på pladsen, når der markeres, det er vigtigt for den besked, vi skal videregive til redningsmandskabet, så de ved nøjagtigt, hvor de skal sætte, eksempelvis gravearbejdet, i gang.

Vi træner hen imod at komme til prøve i såvel ruin som skov eftersøg. Prøven består af to dele: A som er hovedmoment, eftersøgning i skov, ruin eller på spor. Så er der B, som er bimoment og består af lydighed og færdighed.

Den prøve, vi skal bestå først, er en E prøve – en egnethedsprøve, hvor dommeren blandt andet skal se, hvorvidt hunden er i stand til at løse opgaven nogenlunde på egen hånd, og hvordan du som hundefører støtter hunden, lægger taktikken og følger den. Hunden skal vise selvstændighed, samtidig med at den skal være styrbare – altså skal den kunne lystre HF kommando. I E prøven skal hunden finde 1 figurant. Hunden må ikke berøre figuranten og må ikke belønnes under prøven.

B delen af prøven er ens for alle hovedmomenter. E prøven er lidt anderledes end A og B prøvernes B moment.

E prøven består af:

Lineføring og gruppe

Fri ved fod

Tunnel

Balancebom

Ubehageligt underlag

Tre spring i 20-40-60 cm højde

Bæreevelse

Langtids dæk

Du skal bestå såvel A som B moment for at have bestået den samlede prøve.

Ja, der er lidt at arbejde på.



Do As I Do workshop

Tekst: Birgitta Vikström

Fotos: Lotte Collin

En ny træningsmetode baseret på social læring.

Vi var en flok særdeles veloplagte tollerejere, der mødtes i Valensbæk Jagtforening i starten af maj for at deltage i en workshop afholdt af Tanja Lørup fra "Et godt hundeliv" omkring træningsmetoden "Do As I Do".

Tanja Lørup er hundetræner og hundeadfærdsspecialist og er sammen med hendes hund Vilma én af de to ekvipager i Danmark, som er certificeret i "Do As I DO" metoden udviklet af den italienske etolog Claudia Fugazza.

Hvad er Do As I Do ?

"Do As I do" er en helt ny træningsmetode baseret på social indlæring, dvs. hundens sociale og kognitive evner. Med denne teknik lærer hunden ved at observere og efterligne sin ejer og styrker deraf samarbejdet mellem hund og fører. Kort sagt kopier det, som jeg lige har gjort.

Denne form for træning erstatter ikke den traditionelle lydighed, men er et sjovt supplement. Da øvelserne er baseret på adfærd som kan demonstreres af ejer alene, vil vi fx. ikke træne gå-pænt-i-snor og indkald.

Do As I Do er fantastisk til rigtig mange øvelser, der indbefatter en genstand, som fx løbe til felt eller kegle, springe eller apportere, eller mere kompleks adfærd som ringe med en klokke, åbne et skab eller andet.



Claudia Fugazza er etolog og har arbejdet som forsker på Universitetet i Budapest i samarbejde med professor Ádám Miklósi, som er en af verdens førende hundeadfærdsforskere.

I 2014 afsluttede italienske Claudia Fugazza sin PhD under vejledning af Miklósi. Som del af sin PhD havde hun sat social læring ind i et system, så metoden nu kan bruges som indlæringsmetode af nye adfærd.

Læs mere om Claudia på hendes hjemmeside

<http://www.doasido.it/en/>

Workshopen

Som forberedelse til workshopen skulle hunden kunne udføre 3 øvelser på lydkommando.

Hvilket betyder, ingen hjælp (heller ikke ubevidste) med håndsignaler eller kropssignaler.

Disse øvelser skal føreren demonstrere for hunden. Hunden skal kunne danne sig et mentalt billede af en adfærd for at kunne gengive den.

Det kan for eksempel være :

Vinke

Dæk

Stå på bord/balje

Går rundt om en genstand

Tage noget op med munden

Tryk på kegle

Vi skulle demonstrere øvelser, der indeholdt kropsbevægelser og andre øvelser med redskaber. Alle redskaber skal være til stede under træningen og i samme afstand til hunden.

Vi startede dagen med noget teori omkring selve træningsmetoden og gik så videre til Do as I do træningsprotokol fase 1 : lær hunde imiteringsreglen "Do it" = Gør som jeg gør.

Hunden skal kunne adlyde en "bliv kommando".

Føreren demonstrerer øvelsen, og her er det vigtigt at gøre det langsomt og tydeligt, og hvis øvelsen indeholder et redskab, så skal man kigge på redskabet og ikke på hunden.

Sig "Do it"

Sig den kendte kommando fx "dæk"

Hunden udfører øvelsen

Hunden roses

Man er klar til træningsprotokol, fase 2, når hunden kan udføre de 3 kendte øvelser på "Do it" kommandoen uden fejl. Derefter introduceres 3 nye øvelser som er kendt af hunden, men nu skal hunden kunne udføre øvelserne efter demonstrationen alene på kommandoen "Do it", dvs. ingen kendte lydkommandoer for øvelsen.

For at kvalitetssikre at hunden har lært imiteringsreglen og kan generalisere denne, skal det testes ved at lade en anden person arbejde med hunden. Så sikrer man at hunden har forstået konceptet og ikke arbejder på førerens ubevidste signaler.

Vi nåede i workshoppen ikke at bytte hundeførere, men det kan man så arbejde videre med.

Det var en virkelig spændende workshop omkring en helt anden form for indlæringsmetode end dem vi almindeligvis arbejder med i vores træning.

Workshoppen havde også høj underholdningsværdi, og sjældent har jeg grinet så meget til træning.

Sjovt at se hinanden rode rundt på gulvet og demonstrere dæk, hop op i balje, gå rundt om kegle mm.

Hundene havde det også sjovt, og man kunne se, hvordan de tænkte, så det knagede, når vi stod foran dem og lavede vores demonstrationer af øvelserne. Når de ikke var helt med på hvad de skulle, så tilbød mange af dem bare en anden adfærd. Generelt var hundene ret skarpe uanset alder på at koncentrere sig og være "på" i situationen.

Vi havde som hundeførere nogle store udfordringer med at udgå kropssprog og signaler, både bevidste og ubevidste. Det var virkelig god læring at benytte sig af de verbale signaler og kun dem!

Vi benytter os af mange signaler når vi træner med vore hunde, og mange gange forgifter vi træningen med alle disse signaler, der bare gør hunden mere forvirret. Jeg kan godt huske alle de klask på låret jeg har givet mig selv for at få min hund på plads, da jeg som helt grøn begyndte at træne lydighed.

Vi arbejdede intenst hele dagen med Do as I do konceptet, og alle var godt brugte, klogere og underholdte, da vi kørte hjem. Stort tak til Lotte og Solveig, der havde taget initiativet til workshoppen.

Mere info :

Tanja Lørup
Omtale i Hunde, maj 2015
Claudia Fugazza

<http://www.etgodthundeliv.dk/index.php/traeningshold/do-as-i-do.html>
<http://www.hunden.dk/Hunde-nyheder/SeNyhed/?ID=10184>
<http://www.doasido.it/en/>



DOWALK

Billeder fra Tollerdays 2017

Fotos: Al Brian Dalager, Inger Sloth Mulbjerg









Tollerliv gennem 32 år

Tekst og fotos: Ketty Thorsteinsson, Stenløse.

Betragtninger ved Tollerklubbens 20-års jubilæum og Tollerens 35 år i DK.

Da vi midt i 70'erne som ung børnefamilie skulle have hund, valgte vi efter megen research mellem to racer: "Labrador retriever og boxer".

I begyndelsen af 1984 blev vores boxer gennem 9 år syg, og efter et par måneder sluttede vores første hundekapitel, men vi var ikke i tvivl om, at vi skulle have hund igen.

Vi besluttede nu, at så skulle vi denne gang have en labrador, da vi fandt boxerracen lige lovlig forvirret. Jeg kiggede i DKKs hvalpelister og ringede rundt til kenneler, men der var ingen labradorhvalpe.

Et års tid tidligere havde vi i Hunden læst en artikel om en ny race i Danmark. De to første tollere var kommet til Danmark i 1982. Nete Wunch var den ene pioner, Finn Lange den anden, og jeg fandt artiklen frem og ringede til Nete Wunch for at høre mere om racen, der lød til at passe til vores familie.

Tilfældigvis havde Nete en hanhvalp tilbage af sit første kuld, og vi kørte til Lundby for at få en snak og se tollerne.



Da vi så de dejlige, venlige og opmærksomme hunde, besluttede vi på stedet at købe hvalpen, som var godt og vel salgsklar, og vi fik Spotti – Tueholt Red Warlike Spot – med hjem. Spotti blev en fantastisk hund, som børnene og vi elskede – og omvendt. Vi blev gennem Nete introduceret til udstillingsverdenen, og Spotti blev DKCH så tidligt, det var muligt. Også KBH-vindertitlen fik han. Vi udstillede ikke i udlandet, da det ikke passede ind i familie- og arbejdslivet, og fordi vi trods alt ikke gik så højt op i udstillinger og titler.

Da Spotti var lidt oppe i årene, begyndte vi at tænke på ny hvalp, så de kunne overlappende. Der var ikke tvivl i vores sind om, at vi fremover kun skulle have tollere.

Vi blev i sommeren 1992 kontaktet af Anne Marie og Kurt Henriksen, der havde to tævehvalpe - "Var vi interesserede?" Det besluttede vi, at vi var, og efter et besøg i Kibæk ventede vi nu

spændte på at kunne hente Ronja – Shaggy Toller's Heartbreaker - hjem.

På det tidspunkt, hvor vi skulle beslutte et kaldenavn til hvalpen, arbejdede vi som lærere med en musical på vores skole, nemlig Ronja Røverdatter, så det var naturligt for os at kalde hvalpen Ronja. Det viste sig, at Anne Marie og Kurt også havde kaldt den lille hvalp Ronja, inden vi kom ind i billedet – pudsigt!

Vi var spændte på, hvordan de nu to hunde i familien ville gå i spænd sammen, men Spotti blev en fremragende plejefar for lille Ronja, og vi fik den glæde, at overlappet varede i 6½ år, og de to tollere havde uendelig stor glæde af hinanden.

Ronja fik som stor hvalp et rygproblem, der var vanskeligt at diagnosticere. Vi havde flere dyrlæger og en ekspert fra Landbohøjskolen ind over, og det endte lykkeligt, Ronja blev rask! Vi ville gerne have et kuld hvalpe, men var lidt bekymrede for, om det ville skade hendes ryg, så først nogle år senere fik vi, med Anne Maries og Kurts hjælp, Ronja parret, og der kom 6 store, dejlige og sunde hvalpe ud af det.

Vi havde været glade for tiden med to tollere, og da Ronja nærmede sig de 10 år, begyndte vi igen at kigge efter hvalp. Vi havde gennem årene fået et godt kendskab til tollerkennelerne i Danmark og i Norden, bl.a. gennem mit engagement som hvalpeanviser, og vi havde besluttet at kontakte Gea og Lars fra Toller's Delight for at få en hvalp derfra. Vi var i Fløjstrup et par gange, og i slutningen af 2003 besluttede vi os for en hanhvalp, Pineau – Toller's Delight 1st Class Diamond -efter Geas og Lars' dejlige Bluey.



Gennem små tre år havde vi nu igen to tollere, indtil Ronja i slutningen af 2006 måtte sige farvel til denne verden. Pineau blev os en lige så fantastisk kammerat og følgesvend, som Spotti og Ronja havde været. Vi var nu ikke længere børnefamilie, men nærmede os efterlønsalderen, og ifølge vores datter var Pineau mægforkælet.

På et tidspunkt blev vi kontaktet af Lars fra Fløjstrup, fordi man ledte efter en sund og flot hanhund til parring. En sådan hund var Pineau jo, og det rygtedes, så Pineau blev far til kuld både i Danmark, Sverige og Norge. Flere af hvalpekøberne har vi kontakt med, og det er rart at kunne følge med i toller verdenen, selv om vi ikke selv har hund mere.

Vi måtte sige farvel til Pineau i april sidste år. Han havde skrantet noget, og det var gået op og ned i ½ års tid. Dyrlægen mente, det var cancer, selv om det ikke kunne ses på prøverne, og til sidst var han meget sølle.

Det var tungt at sige farvel til vores 'forkælede' hund, men både han og Ronja ligger på sommerhusgrunden ved Sejrbugten, og børnebørnene plukker blomster til at lægge på gravene.

Vi er nu begge på pension og har besluttet, at Pineau blev vores sidste hund. Vi rejser en del og vil ikke byde en hund at skulle passes i pension flere gange om året.

I de første mange år som tollerejere havde vi et nogenlunde

overblik over tollerne – og deres ejere – i Danmark, og i tollergruppen holdt vi adskillige tollertræf, ligesom vi – min mand og jeg sammen med bl.a. Lars Møller og Irene Jarnved – lavede et Tollerblad, man kunne abonnere på.

Tollerbestanden voksede, og i september 1997 stiftedes Tollerklubben af en gruppe indeholdende flere af de allerede nævnte tollerfolk, og også med deltagelse af os i hhv. bestyrelsen (Hans Arni) og som hvalpeanviser (mig).

Vi har i vores tollertid haft mange gode timer og dage med andre tollerejere. Vi har deltaget i talrige udstillinger, tollertræf og aktiviteter, og det har været spændende og berigende at kunne følge tollerudviklingen i Danmark og Norden, samt lidt mere sporadisk i andre lande.

Der er avlet mange typiske og flotte tollere, men desværre findes der også ukritiske opdrættere, og ser man f.eks. på Facebook-grupperne, er der mange tollere, der ikke eksteriørmæssigt svarer til kravene i standarden – ærgerligt! Vi måtte selv skuffe



TOLLERDAYS

Tollerklubbens 20-års jubilæum - og Tollerdays 2017

Som I blandt andet kan læse i formandens Leder, fejrer Tollerklubben i år sit 20-års jubilæum.

Det fejrede vi i St. Bededagsferien ved Tollerdays 2017, og derfor står dette blad i vid udstrækning i denne begivenheds tegn.

Tollerdays så dagens lys for første gang ved klubbens 10-års jubilæum. Det er et stort, årligt tilbagevendende arrangement, hvor der konkurreres i jagt-, lydigheds- og sporprøver samt naturligvis udstilling.

Via et sindrigt system findes den samlede vinder af arrangementet på tværs af discipliner og klasser.

Oprindeligt var det skiftevis Sjælland og Jylland, der stod for arrangementet, men de senere år er opgaven gået på skift mellem Kreds Sjælland, TollNord og Kreds Østjylland.

I år var det Kreds Østjylland, der var arrangør, og konkurrencerne blev afviklet omkring Randers- og Århusområdet.

Jeg håber, I vil nyde de mange bidrag, medlemmerne har sendt til bladet. Både om Tollerdays og andre emner. Bidrag som redaktionen siger mange tak for.

En stor del af billederne fra Tollerdays er taget af fotograf Al Brian Dalager. Via et link på Tollerklubbens Facebookside kan I se mange flere, og hvis I har lyst, kan I også købe dem for rimelige penge. Faktisk har Al Brian taget omkring 1500 billeder i forbindelse med Tollerdays!!

God læselyst.

Venlig hilsen
Ea Holmquist Jakobsen
Redaktør



TOLLERDAYS

Opskriften på Tollerdays

Tekst: Inger Sloth Mulbjerg, Formand for Kreds Østjylland

Så kom dagene, som vi i kredsen havde set frem til i et helt år. Vi startede i foråret 2016 med at finde arealer, ideer, osv. Alt sådan noget går ikke bare efter en snor, kan vi så fortælle.

Vi løb ind i vores største udfordring med at finde et sted til jagtprøven, som jo egentlig skulle være ret enkelt, da det "kun" kræver en sø, plads til tolling, dirigering, søg og apportering. MEN der er noget, der hedder yngletid for fugle, rålam, bukkejagt lige om hjørnet osv., så vi brugte næsten et år på at finde et sted, hvor vi måtte være. Vi havde snakket med adskillige private lodsejere, kommuner og Naturstyrelsen, inden DRK hjalp os med at kunne holde vores jagtprøve i Brabrand ved Århus lige ved motorvejsafkørslen.

Skove til sporprøverne var også en udfordring. Vi var heldige at finde 2 skove, og vi valgte Fussingø, som vi så skulle "dele" med 180 spejdere på orienteringsløb og "Kunst i Naturen". Blev enige med Naturstyrelsen om, at kunsten jo ikke flyttede på sig, så vi tog Udskovene, mens spejderne så blev i Indskovene.

Ret hurtigt havde vi fundet ud af, at vi ville have en base for det hele, så Jesper fik hurtigt lavet en aftale med Randers City Camp, og så var det på plads.

Så fulgte flere møder, uddelegering af opgaver. Reklamer på Facebook, sponsorsøgning, dommerkontakt, finde hjælpere, mad osv.

Vi havde så valgt at være til stede fra torsdag aften, så folk kunne se kataloget, hilse på hinanden og bare være klar til fredag morgen, hvor jagtprøven gik i gang.

Jeg er så glad for, at flere medlemmer fra andre kredse byder ind med deres hjælp på forhånd, da der er mange pudsige opgaver sådan nogle dage, og så de opgaver, der falder lige i øjnene som kaster, skytte, stifinder, madmor, ringsekretær osv.

Jeg må indrømme, at vi har haft travlt, og derfor gør det mig ekstra glad, når folk bare springer på en given opgave, som de får stukket i hånden lørdag aften eller søndag morgen.

Vi havde en pudsig oplevelse søndag til udstilling og LP, da vi skulle flytte alt midt i det hele, da vi var på den forkerte side af hegnet. Jeg er super stolt af tollerfolket, der tog det hele med et smil og bare hjalp hinanden med at få flyttet alt, det vil sige: Mange kilo sponsormad, ringe, spring, dommertelte, Geas madkøkken, Henriettes bod fra Hike og det hele gik så fint og i så fin orden.

Jeg vil gerne sige tak til alle, der hjalp, sprang til og i det hele taget gjorde dagene til en særlig oplevelse. Jeg er så stolt af, at vores lille klub kan lave noget så flot. Der var 48 forskellige tollerejere på banen, enten på jagt/working, spor, LP eller udstilling, flere af dem dobbeltførere. Jeg nød at komme op på campingpladsen og se fællesskabet midt i mellem hytterne.

TOLLERDAYS

Dejlige oplevelser ved Tollerdays 2017 -20 års jubilæum

Tekst: Christine Nørskov Sørensen

Fotos: Al Brian Dalager

St. Bededags ferien stod i hundenes tegn i år. Klubben havde planlagt tre skønne dage med 4 forskellige aktiviteter for vores skønne race.

Bilen blev pakket torsdag aften, så jeg var klar til at køre tidligt fredag morgen. Hundesport er bestemt ikke for mennesker, som ikke er til at stå tidligt op.

Vækkeuret ringede 4.30, så op og af sted til dagens Toller-jagtprøver. Med i bilen havde jeg begge mine hunde, Jasper (Redmound's Keep A Great Secret) på 3 år og Hannibal (Digby Tollers Buckshot) på 8 år.

Jeg ankommer i fin tid til et noget usædvanligt prøveområde i Brabrand ved Århus. En lille oase med åbne græsarealer og flere små søer i mellem industribygninger og motorvej.

Dagens dommer var Christian Brix Søndergaard, og efter velkomst af bestyrelsens repræsentant i JU, Kim Lybech, og prøveleder, Henrik Hansen, var vi klar til at komme i gang med dagens prøver. Derudover kunne de, som ikke havde været med til klubbens arrangement "Meet and Greet" torsdag aften på Randers City Camp, få udleveret erindringspræmien, som klubben havde til alle deltagere. Det var et utroligt flot jubilæumsnet med mange gode ting i.

Der var i alt tilmeldt 19 hunde til prøven. Desværre var der kommet nogle afbud, så der endte med at være 16 hunde på prøve.

Først blev WT (Working test) begynderklassen og efterfølgende kvalifikationsprøven og TJP (toller-jagtprøve) begynderklassen afholdt i en del af området, og over middag var det så tid til WT åben klasse og vinderklasse samt TJP åbenklasse i en anden del af området.

Jeg skulle selv stille Jasper i WT begynderklassen. Vi var på som dagens fjerde hund. Inden det blev vores tur, fik Jasper lige et par gange i vandet i en af de andre søer, som ikke blev brugt til prøverne.

Prøven var lagt sådan, at vi først skulle tolle. Her arbejdede Jasper fint, og skiftene mellem ro og aktivitet gik godt. Efterfølgende kom to vandmarkeringer, den ene tæt på vandkanten og den anden ca. 5-6 meter fra vandet. Disse løste Jasper også fint, hvor han gik roligt i vandet og afleverede begge dummier til hånd. Næste opgave var en dirigering, som blev løst med lige linje ud og hjem. Så nåede vi til det frie søg, hvor Jasper startede fint op, men undervejs skulle han besørge, hvilket gjorde, at han efterfølgende gik lidt i stå i søget. Jeg fik kaldt Jasper ind og sendte ham ud igen, og så kom han i gang med at arbejde igen. Hørte efterfølgende, at flere andre hunde også havde besørget i søget både før og efter, at Jasper havde været på. Så det var åbenbart bare en af de dage. Nogen gange kan det kolde vand også godt sætte gang i systemet på hundene. Til sidst var der en landmarkering, som blev løst ok, dog ville Jasper gerne have gået lidt for tidligt, men det lykkedes mig at holde ham tilbage, så han endte med at vente med at gå på min kommando.

Summeringen fra dommeren på Jaspers og min prøve blev: En god markør, mangler i dag lidt i søget. Jasper blev præmieret med en 2. præmie, og blev hædret med WT begynderklassens "Bedste Tolling" ud af de 6 hunde, som startede i denne klasse.

Resten af dagen gik med at se en masse dejligt hundearbejde og masser af hundesnak. Derudover havde jeg



fornøjelsen af at se en af Jaspers sønner fra Holland i kvalifikationsprøven. Kørte fra området igen kl. 18.00 efter en flot præmieoverrækkelse, hvor der var foderpræmier til alle deltagere.

Lørdagen stod i sporprøvernes tegn. Jeg skulle ikke selv stille hund i denne disciplin, men jeg tog med i skoven og havde fornøjelsen af at se Allan Herbst-Jensen gå et 1000 meter/40 timers schweissspor med Hugo (Rusn´ Riv The Winner Takes it all). Hold nu op, hvor er jeg imponeret over det arbejde. En times konstant arbejde med fokus og koncentration på en forholdsvis varm dag, før Hugo og Allan kom frem til skindet, og sporfinderen blæste i hornet. Rundt på sporet var sporfinder Christian Christiansen og dommer Per Christensen flinke til at fortælle, hvor sporet var, og hvad der skete undervejs, da vi også havde selskab af Pluis Davern fra USA, som skulle dømme udstillingen dagen efter. Allan og Hugo blev præmieret med en 3. præmie for deres flotte arbejde, da de undervejs havde to tab på sporet.

Over middag gik turen tilbage til "basen" for sporprøven, hvor der blev hygget med hundene, og snakken gik omkring dagens prøver. Endnu en lang dag, som sluttede med præmieoverrækkelse og endnu en gang flotte foderpræmier til alle deltagere.

Efter afslutningen på sporprøven gik turen til Randers City Camp, hvor der var arrangeret fællesspisning med lækker grill og buffet. Dejligt arrangement, hvor der blev tid til at snakke med nye som gamle hundevenner.

Sidste dag stod i lydighedens og udstillingens tegn, som blev afholdt i to forskellige ringe ved siden af hinanden i Randers. Desværre blev der ikke tid til at se lydighed, da ringene var i gang samtidigt.

Udstillingsdommer var Pluis Davern fra USA. Dommerelev var Christian Brix Søndergaard, som jo var dommer på jagtprøven fredag. Så spændende med dommere, som både er interesseret i vores hundes brugsegenskaber og deres eksteriør. På udstillingen var der tilmeldt 43 hunde og en opdrætsklasse. Jeg skulle stille Jasper i championklassen, og Hannibal skulle have sin debut i veteranklassen. Jasper vandt championklassen over sin far Wallace (Redforesthunter Wallace), med excellent og ck. Hannibal blev nummer 2 i sin klasse med Very good. Skønt at stille Hannibal igen efter en meget lang pause.

I bedste han blev Jasper nr. 2, foran sin søn Huye (Alba Nuadh Gwenny´s Working Secret) og far Wallace. Lidt sjovt med tre generationer stående som nr, 2, 3 og 4 i bedste han.

Til sidst på udstillingen skulle Jasper også stille i Kennel Redmound´s opdrætsklasse, hvor Annette Stentsøe skulle vise 4 hunde fra sit opdræt. De øvrige 3 hunde var Dixie (Redmound´s Outright Hunter´s Dixie), Lima (Redmound´s Life is To Run For Fun) og Ronja (Redmound´s Keen On A Happy Endings). Gruppen blev præmieret med Hæderspris + Ærespris og fik følgende beskrivelse med af Pluis Davern: "I like how the breeder has put together a balance in the four dogs, their topline is beautiful, all have good layback and all carry themselves nicely, and they all have beautiful expression".

Dagen blev afsluttet med kåringen af den samlede vinder af Tollerdays og uddeling af vandrepokalen. For at deltage i denne konkurrence skal hunden have stillet op i minimum to forskellige discipliner, og så tæller de to bedste resultater med. Derudover skal ejeren være medlem af Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub. Pokalen gik igen i år til Norge, som sikkert også fremgår et andet sted i bladet, og den blev vundet af Perly Berge med Lima (Redmound´s Life is To Run For Fun). Jasper kom i denne konkurrence ind på en flot 4. plads.

Efter dette gik turen hjem til Sjælland igen med endnu flere dejlige minder i bagagen. Kommer igen næste år og håber at mange andre også vil gøre dette.

Vil gerne benytte lejligheden til at sige at kæmpe tak til klubben og kredsen for et helt fantastisk arrangement.



TOLLERDAYS

Dagbog fra en Tollerdayshjælper

Tekst: Anna-Mette E. Farcinsen (Kreds Sønderjylland)

1997 var året, hvor Tollerklubben blev stiftet, og hvor jeg fik min første toller. Alligevel er det kun nogle ganske få Tollerdays, jeg har oplevet. En enkelt gang har jeg været tilskuer til en udstilling, og ellers har Rossi og jeg deltaget i vildtspor-/schweissprøver et par gange.

I år skulle Rossi og jeg ikke deltage på sporprøven. I stedet meldte jeg mig som hjælper i to dage, og jeg fik tildelt opgaver lørdag og søndag.

Jeg boede på Randers City Camp, som var base for arrangementet, og der var rigtig mange tollere og deres mennesker indkvarteret der. Der var en dejlig stemning på campingpladsen og altid nogen at snakke (hund) med.

Om lørdagen var det tidligt op og af sted til den første hjælperopgave, der bestod i at hente Pluis Davern (den amerikanske udstillingsdommer) på hendes hotel og køre hende til Fussingø, da hun gerne ville gå med på et par spor. På køreturen fra hotellet til Fussingø nåede jeg at forklare hende lidt om de forskellige spor i vores schweiss- og vildtsporprøvereglement. Man kender ikke til blodspor og eftersøgninger af påkørt og/eller anskudt vildt i USA, så det var en helt ny verden for hende. Jeg generer hende vist ikke, når jeg siger, at hun ikke længere er purung, så vi var lidt usikre på, hvor meget hun kunne holde til i det bakkede Fussingø, men hun var så opslugt og oprigtigt interesseret, at hun gik med på samtlige fem spor på et af holdene, og de fleste af dem var 1.000 m lange.

Lørdag aften var en stor del af deltagerne samlet til fællesspisning på campingpladsen. Det var et rigtig godt tiltag, hvor de forskellige "interesser" blev godt blandet. Jeg møder normalt kun dem, der går spor, men her var der deltagere fra alle "discipliner", og det var super hyggeligt.

Søndag morgen ringede vækkeuret igen tidligt. Her skulle jeg have min debut som sekretær ved lydighedsprøverne. Jeg fik en hurtig introduktion af Brian Esbensen, og så var det bare i gang. Heldigvis har jeg for lang, lang tid siden været beregner ved et par DcH-konkurrencer, så jeg var ikke helt uforberedt. Vi startede med champion- og eliteklasserne. Deres program tager længere tid end de lavere klasser, så jeg fik en "blød" start. Men da vi kom til klasse 1, skal jeg love for, at det gik stærkt. Det er muligt, at det kan føles som lang tid, når man er "i ilden" ude på græsset med sin hund, men når man er i teltet og skal holde øje med, om dommeren kommer ind og giver sine kommentarer eller bare sender et "håndtegn", samtidig med at man skal huske at skrive i startbøger, lave resultatlister – og for guds skyld regne rigtigt og skrive i den rigtige bog og så videre, så føles det som meget kort tid. Men det gik fint – tror jeg da - og vi var så tidligt færdige, at der lige blev tid til at kigge på den allersidste del af udstillingen og få hilst på nogen af de andre.

Alt i alt havde jeg en rigtig god og sjov weekend, og jeg stiller gerne op igen en anden gang og vil også opfordre andre til at melde sig som hjælper til disse arrangementer. Man får altid en oplevelse med sig hjem.

TOLLERDAYS

En lille beretning fra nogle fantastiske Tollerdays i Randers

Tekst: Annette Schwartz Hansen

Vi ankom fredag eftermiddag til Randers City Camp, som ligger rigtigt hyggeligt lige op til en skov.

Vi kiggede godt nok meget forundret, da vi så hvor lille vores hytte var, men da vi nu var til et hundearrangement, så kunne vi vel også sove i et hus der var på størrelse med et hundehus.

Hen ad eftermiddagen ankom der flere deltagere, og vi fik et godt grin af vores små huse. Om aftenen var vi til foredrag med jagthundekonsulent Henrik Vestergård, som talte om positiv træning af hunde. Derefter var der fælles pizza spisning.

Lørdag morgen var det tidligt op og af sted til skoven i Fussingø, hvor vi skulle til sporprøve.

Luna og jeg skulle gå et 1000/20 timers spor. Efter parole og lodtrækning af startrækkefølgen, kørte hele holdet sammen med Lars (dommer) og Preben (stifinder) til en P-plads i skoven, og så var det bare at vente på, at det blev vores tur, men når man er sammen med flok søde og hyggelige mennesker, så går ventetiden lidt nemmere.

Så blev det endelig vores tur. Vi fik anvist startkassen, og Luna markerede med det samme, hvor anskudsstedet var, og så gik det bare derud ad. Da vi havde gået ca. 90-100 meter, skulle vi op over en bakke, og på toppen af bakke gik det galt. Vi tog nogle ordentlige runderinger, og her syntes Luna så lige, det var sjovere at jage mus, man er vel en jagthund. Midt i musejagten fik vi vores første tab, øv øv. Vi gik tilbage til bakken og der, lige foran mig, var der blod på en gren, og ja, alle jer der går spor ved, hvor glad man bliver, når man ser blod på sporet, så det var armene op og juhu.

Jeg prøvede at få Luna til at tage blodsporet op igen, men det der blod mor, det er jeg ligeglad med nu, jeg er på musejagt, så alt, hvad der bevægede sig, blev efterfølgende angrebet, til stor morskab for både dommer og stifinder. Så står man der og prøver at forklare Luna, at vi er taget til Jylland for at finde et Bambi skind og ikke et muse skind, og hvad gør Luna, ja men så kan vi da også tage et pindsvin med hjem, hvad siger du til det mor? Der fik vi så vores andet tab, og jeg valgte at stoppe. Jeg var supper ærgerlig over at måtte give op, men Luna var slet ikke interesseret i at gå spor. Jeg havde ellers glædet mig til at gå i granskov med blødt mos, og så får man en bøgebund fuld af mus og pindsvin. Men bortset fra det havde vi en rigtig hyggelig dag. En stor tak til dig Preben får dit gode humør og de gode råd jeg fik med, de er skrevet bag øret.

Søndag stod den på LP Prøve, og her skulle vi til vores første LP1. Jeg var så nevøs som aldrig før og tænkte: hvorfor har jeg dog meldt os til det? Vi skulle starte som nr. 9, så vi kunne sidde og smugkigge på dem, der var før os. Så var det os (puha), ind i ringen og så gik det bare over al forventning. Luna var bare super sej, blev stående i stå øvelsen og sidde med apporten i munden i 3 sek. klarede hun til ug. Det blev en rigtig god oplevelse 4x10 tal, 3x9 tal, 1x6,5 og et 0, det blev til en 2 præmie. Jeg var bare så stolt af min lille røde hundepige.

Tilslut vil vi gerne sige tusinde tak for en super hyggelig weekend og et godt arrangement.

Mange hilsner fra Annette Schwartz Hansen og et par vov fra Luna.

TOLLERDAYS

På sporprøve til Tollerdays - fra en lidt anden vinkel

Tekst: Annette Stensøe

Fotos: Nina Orvokki Helander-Isaksen

Uden hjælpere, ingen prøver! Det ved jeg kun alt for godt fra jagtprøverne, og jeg er dybt taknemmelig for, at der er nogen, der gider stille op og gøre en indsats, så jeg kan komme på prøve, så da Inger Mulbjerg en gang i 2016 spurgte, om jeg ville være stifinder til Tollerdays i 2017, så var der kun et svar: Ja selvfølgelig vil jeg da det 😊

Stifinderens opgave er at lægge sporet – altså sådan lidt groft sagt at lege såret dyr og bevæge sig gennem skoven, som man kunne forestille sig, et såret dyr ville løbe. Nu er vi så så heldige, at der findes regler for, hvordan sporene skal forløbe, og dermed er der faste rammer for, hvordan de "sårede dyr" bevæger sig på sådan en prøvedag. Det gør, at spor og vilkår bliver nogenlunde ens for de forskellige ekvipager, om end terrænet og det vilde dyreliv selvfølgelig vil være med til at præge sværhedsgraden på en eller anden måde. Når sporet er lagt, er det også stifinderens opgave at vide nøjagtigt, hvor sporet går, således at dommeren kan koncentrere sig om at dømme, og hund og fører kan hjælpes tilbage på sporet, hvis de af en eller anden grund skulle tabe det.

Som tiden nærmede sig, blev de 2 aftalte spor til 3, og ca. 14 dage før Tollerdays gik turen i skoven første gang for at se de tildelte områder og få lagt sporene. Jeg blev heldigvis tildelt 3 spor i overskueligt terræn, og efter at have gået hver af de 3, 400 m spor 3 gange, var jeg ret sikker på, at jeg havde dem på plads i hovedet. Modsat andre, så går jeg ikke med GPS, men skal memorere sporene ud fra diverse terrængenstande, og det er alt andet lige lidt lettere i en åben skov end i noget tæt underskov, der nærmest bare er grønt i grønt (eller brunt i brunt), og hvor det efterfølgende er rigtig svært at se schweiss (blod). Nu er der så et lille aberer dabei med bøgeskov midt i maj: Den springer ud, og pludselig ser verden helt anderledes ud 😊 Jeg valgte derfor at tage en tur mere i skoven lige før Tollerdays, og det viste sig at være ganske fornuftigt, for flere af de træer, jeg havde navigeret efter, var pludselig forsvundet i lysegrønne blade. Og allerede på det første spor fik jeg en pudsig oplevelse. Går de første 20 meter og passerer så en kæmpe stor sten. Stopper op og undre mig over, hvem der har lagt den der, siden jeg var der sidst?? Kigger lidt på skovbunden og må konstatere, at det er der nok ikke nogen der har, for der er ingen hjulspor, så sidst havde jeg altså vadet forbi denne sten på ca. 70 x 70 cm uden overhovedet at opdage den, fordi mit fokus havde været et helt andet sted. En reminder til mig selv om, hvad hundeførerne har overskud til at se, når de går bag efter deres hund på sporet. For uanset hvor åbenlyst man synes sporet er, når man lægger det, så er det ikke det, hundeførerne har overskud til at se.

På selve dagen var der tidligt møde, og skal ærligt indrømme, at efter en lang dag på jagtprøve om fredagen var det svært at sno

sig ud af dynen og komme af sted. Men er der noget mere skønt end at stå i en bøgeskov en tidlig morgen med et svært ildelugtene skind i den ene hånd og en dommer bag sig med en flaske blod?? Nej, det bliver vel næppe mere charmerende 😊 Var så oven i købet så heldig at være stifinder for dommer Brian Seitzberg, som jeg kender fra tidligere sporprøver, og som jeg klinger rigtig godt med, så uanset hvad der ville ske i løbet af dagen, så ville den i hvert fald blive vældig hyggelig. Vi fik lagt de tre spor og tilbage til samlingsstedet til fælles morgenmad og hyggelig snak, inden turen igen skulle gå i skoven sammen med hundeførerne for at gå sporene.

Ud over de 3 spor vi havde lagt fra morgenen, skulle Brian også dømme tre 1000 meter/20 timers Vildtspor, og dem skulle vi starte med. Her tillod jeg mig så at snige mig med 😊 Skulle jo være der alligevel, og selv om min interesse ikke ligger indenfor spor, så er det altid interessant at se noget andet og måske lære noget nyt. Og skal da lige love for, at jeg fik set noget flot hundearbejde, men bestemt også noget flot førerarbejde. Det at gå spor kræver rigtig meget af både hund og fører, og ikke mindst førerens evne til at læse sin hund og gribe ind eller støtte på de rigtige tidspunkter kan blive ret afgørende for resultatet.

Det var en fornøjelse at gå med på de 6 spor i løbet af dagen.

Det blev som forventet en rigtig hyggelig dag og bestemt også lærerig. Noget af det meste spændende var faktisk at iagttage



forskellen på de mere garvede fører og deres hunde og nybegynderne, hvor det på denne dag var både fører og hunde, der var nybegyndere. Hold op en forskel, ikke mindst i overskud hos føreren. Må jo bare erkende, at også i dette tilfælde gør øvelse mester ☺ Og så ved jeg godt, at det er meget nemmere "at føre hund", når man går bag ved og ikke rigtig skal koncentrere sig om andet end bare at iagttage, men uanset hvordan vi vender og drejer det, så blev de fleste fejl på de 6 spor begået af førerne – ikke af hundene. Sådan er det jo som oftest til konkurrence – uanset hvilken form for konkurrence – og tænker tit, at de "stakkels" hunde i konkurrencesammenhæng ofte var bedre tjent uden at skulle have os med. På spor er det så faktisk sådan at man præmierer både hund og fører, når de når til sporets ende. En friskskåret gren til henholdsvis fører og hund og med overlevering af disse følger også en form for kritik. Helt fortjent fik hundene de største grene, og inden førerne fik overleveret deres, blev der plukket lidt sidegrene af så størrelsesforholdet på grene afspejlede henholdsvis hunds og førers indsats. En rigtig sød og sjov tradition, synes jeg, og synd at man ikke gør noget tilsvarende andre steder.

Vejrguderne var med os – ikke hundene - på denne dag, og det blev en lang og varm dag i skoven. Umiddelbart tænker man jo, at det ikke kan tage så lang tid at gå et spor på 400 eller 1000 m, men når man bliver afhængig af en hundesnude for at finde den rigtige vej, så tager det nogle gange lidt længere tid end som så, så det blev godt ud på eftermiddagen, inden vi var tilbage til en hyggelig og festlige præmieoverrækkelse og søde historier fra de forskellige hold i skoven på denne dag.

Som tillægsgevinst på denne dejlige dag fik jeg en hare med hjem til jagttræning ☺ Ved ikke lige, hvad der var hændt haren, for der var ikke en skramme på den. Mest af alt så det ud som om, den var blevet træet og var faldet i søvn i grøftekanten for så at glemme at vågne igen. I hvert fald fik ræven ikke glæde af den, men det gør mine hunde en dag vi skal ud og træne jagt. Mit håb med den lille artikel er, at andre måske kan få lyst – eller mod – til at være hjælpere på nogen af vores arrangementer. Det kræver ikke de store forkundskaber, og uanset er der altid en dommer og som oftest nogle erfarne hjælpere, der vil være en behjælpelig. Man får en hyggelig dag, får lov til at være med i allerførreste række sammen med dommeren, og får en unik chance for at se og opleve nogle ting på tættest hold. Dommere er (selv om mange ikke tror det ☺) nogle vældig søde mennesker, der er mere end villige til at øse ud af deres viden, og min oplevelse er, at når man har vist sin interesse, ja så er der stort set ingen ende på al den viden, man kan få lov at få sådan en dag. En viden man bestemt kan bruge den dag man selv står til bedømmelse i en eller anden sammenhæng.



DUMMYSHOPPEN.DK

Leverandør til de danske jagt- og markprøvehunde



DUMMYVEST PROFI



Ny model i oilskind

- Perfekt til aflastning af ryg og skuldre
- Skrålommer og stor baglomme
- Mange lommer til træningsudstyr mv.
- 5 størrelser XS, S, M, L, XL - (er store i størrelserne)



inkl. gratis navn

Sikkerhedsfarve med refleks, til ryg og front.
- så ses du også på jagten!

WetDog - Dansk design

Verdens mest absorberende hundekåbe

Absorberer 80% af fugten fra pelsen inden for 10 minutter



inkl. gratis navn



TRÆNING I FARVER

Masser af mulighed for god træning

F.eks. kanvasdummyer i 12 farvevarianter



FÅ GRATIS NAVN PÅ DIN DUMMY!

Køb minimum 5 dummyer og vi giver dig gratis navn på. Det gælder på alle kanvasdummyer, også hvis du køber en taske eller vest, bare du køber minimum 5 styks i alt.

RABAT VED KØB AF FLERE VARER

På flere af vores varer er der 2 priser, en 1 styks og en 10 styks pris.
Køb 10 eller flere varer - spar op til 15%



DUMMYSHOPPEN.DK

Leverandør til de danske jagt- og markprøvehunde
Kronborgvej 3 - 8381 Tilst - 87 45 09 02

TOLLERDAYS

Begivenhedsrige og lærerige dage

Tekst og fotos: Annie Bagger

Formanden for Tollerklubben Kim har bedt mig om at skrive lidt om vores oplevelser som førstegangsdeltagere til Tollerdays og samtidig et fantastisk 20-års-jubilæumsarrangement. Det blev afholdt i det smukke område Fladbro Camping, hvor der var nogle dejlige velindrettede små hytter, hvor mange af os boede, og en del boede i autocampere og campingvogne på pladsen. Flere havde både 2- eller 3 hunde med uden de mindste problemer.

Det har været nogle begivenhedsrige og lærerige dage.

Ankomstdagen før St. Bededag startede med dejlige varme hveder og kaffe og hyggeligt samvær, og samtlige deltagere modtog en "handbag" med masser af gaver til hund og fører.

St. Bededag. Jagt i Brabrand. En dag med stiv kuling fra øst og ingen læ. Alle frøs. Svære betingelser for hundene og problemer i det frie søg på grund af den kraftige vind fra øst, som stod ind igennem området. Netop af den grund var det ekstra flot, at mange alligevel fik fine resultater og præmier. Det hjalp utroligt på kulden, at vores madmor Gea stod parat med varm, krydret oksekødssuppe, som smagte himmelsk. Fredagen sluttede med hjemkøbte pizzaer og et godt foredrag.

Næste dag, lørdag, blev vores succesdag med vores bandit Anton. Vi startede ved Naturskolen i Fussingø til parole kl. 09.00 i smukt, stille vejr og høj solskin. Den dag var heldet med os. Om aftenen deltog vi i en dejlig middag, hvor klubben var vært, bestående af stegt svine- og oksekød med et kæmpe udvalg af salater og flødekartofler, og mange slags desserter og soft-ice samt flere hjemmebagte kager. Et udsøgt måltid med god rødvin til. Her var vi igen i selskab med den amerikanske dommer, som så ud til at nyde vores selskab i fulde drag; og hun var meget sød og naturlig, og gav et godt indtryk.

Så luftede vi de firbenede venner, og jeg tror alle var godt trætte efter dagens mange skønne oplevelser.

Søndagen brugte vi mest som tilskuere til Udstilling- og Lydighedsprøver af de mange smukke Tollere. Alle prøverne blev afholdt på Randers Firmsports område. Her var sort af mennesker og deres smukke hunde, og man opnåede mange superflotte resultater og et hav af flotte præmier. Også denne dag bød vores kære madmor Gea på lækker mad, som var hjemmelavet kartoffelsalat og frikadeller, som smagte super godt.

Vi har sammen oplevet nogle af de bedste og mest begivenhedsrige og lærerige dage, vi kan mindes, til Tollerdays som deltagere allerførste gang, og glæder os vildt meget til igen at være med til næste års Tollerdays på Sjælland.

En stor tak til Toll Østjylland for et fantastisk og super velorganiseret arrangement og på gensyn kære to- og firbenede venner.



TOLLERDAYS

Vellykket islæt ved Tollerdays 2017

Tekst: Astrid Tapia Agerholm

Fotos: Al Brian Dalager

Den 5. April 2016 hentede vi Bailey (Redmound's Obviously a Beauty) hos Annette Stentsøe. Vores første hund, den dejligste lille hvalp, som straks gemte sig under kommoden, da vi kom hjem. Hun kom heldigvis ud fra den kommode og viste sig at være super kærlig og have masser af gå på mod.

Med lydighedstræning i Retrieverklubben og jagttræning i Tollerklubben Østjylland og en masse råd og hjælp voksede vi alle med opgaven.

De andre tollerfolk blev ved med at snakke om det der Tollerdays, og efterhånden fandt vi ud af, hvad det gik ud på. "Hvad stiller I op i" og "skal I være hjælpere"

Vi valgte at deltage i nogle af aktiviteterne, så fredag morgen mødte vi op på jagtprøveterrænet med morgenmad til hjælperne og mødte en masse morgenfriske og grundigt indpakkede tollerfolk på en blæsende plet. Jagtprøverne gik i gang, og vi overværede de første, rigtig spændende at se de dygtige hunde arbejde.

Lørdag aften var der fællesspisning på campingpladsen. En fin og hyggelig aften med mange nye ansigter. Vi tog tidligt hjem, da søndagen stod i udstillingens tegn og Bailey skulle udstilles.

Mange spørgsmål havde meldt sig inden. Ville vi (nye i tollerverdenen) blive taget godt imod og var vi nu seriøse nok?

Efterfølgende kan vi konstatere, at vi blev taget rigtig godt imod, hjælpsomme mennesker, ingen rundsav på albuerne og allerbedst godt humør. Det store spørgsmål inden vi gik i ringen var, om Bailey ville bevare roen.

Vi stillede op i junior klasse tæver, og det gik over al forventning, da vi fik Excellent med CK og en 3. Plads i klassen. Bailey bevarede roen, ligeså fattet hun var under fremvisningen, ligeså nervøs var undertegnede. Faktisk er jeg rigtig stolt over min hund kunne bevare roen med sådan et nervevrag i den anden ende af snoren.

Tænk at vores (højtelskede) hund også faldt i dommerens smag. Vi er så stolte af hende og virkelig glade for vi kom af sted.

Det har været en stor oplevelse at deltage i Tollerdays, ligesom en hel ny verden har åbnet sig for os. En verden fyldt med Tollere og deres mennesker.

Vi vender helt klart tilbage til Tollerdays 2018



TOLLERDAYS

Oplevelser fra Tollerdays 2017

Tekst: Birgit Olsen
Fotos: Al Brian Dalager

Jeg kørte af sted fredag med lidt blandede forventninger, da jeg ikke havde været til prøver i Jylland før. Turen fra Nordsjælland gik fint, og vi ankom til en hyggelig campingplads "Randers City Camp", hvor vi havde været heldige at få en hytte.

Yoda (aka A life on Neptun) var glad for tollerselskab på pladsen og en skov lige ved siden af pladsen. Hyggeligt med kendte ansigter fra tollerspor Øst og med nye bekendtskaber.

Om aftenen var der et foredrag af jagthundekonsulent Henrik Vestergaard Hove-Nielsen, da jagtprøverne var færdige. Det var underholdende, med en del jeg havde hørt før, men også en del, der var nyt for mig. F. eks hvis jeg kommer til at irttesætte/blive irriteret på min hund under træning, så er det tilbage til lidt nem grundtræning, så både hund og fører bliver i godt humør igen. Undervejs i foredraget fik vi den bestilte pizza, så der var dømt hygge.

Sporprøverne blev afholdt lørdag i Fussingø, der er et fantastisk naturområde med et flot kuperet terræn.

Der var parole ved Naturskolen kl. 9 med jagthorn og så gik turen ud til sporområderne. Jeg skulle gå 400m/3 timer og håbede på en 1. præmie, så jeg kan træne på overnatningsspor. Har været til 2 prøver på Sjælland med en 3. præmie og en 2. præmie. Jeg startede ud med en ivrig hund, der gik godt, indtil han fandt en rævegrav ved sporet, så var det for spændende, og han drillede mig lidt med at snuse rundt om graven. Jeg havde set schweiss inden da, så jeg prøvede at finde det for at sætte ham på sporet og opdagede så, at jeg stod lige oven i det. Han kom endelig videre og gik resten af sporet koncentreret, fandt sårleje og skind og så blev der blæst i hornet. Yes! Vores 1. præmie var i hus.

Tilbage til Naturskolen til tiltrængt og velsmagende suppe fra Geas køkken. Herefter var der præmieoverrækkelse med flotte præmier. Her fik jeg en overraskelse, da stifinderne også præmierede for underholdende oplevelser på sporet, og jeg fik en præmie for at stå oveni sporet og udbryde: "Jamen mor står jo lige i sporet". Dejlig humor og godt humør afsluttede sporprøverne.

På campingpladsen var der tid til hyggesnak og et lille glas, inden vi skulle spise. Der duftede dejligt af grill, og vi fik en festmiddag med skøn mad, dejlig dessert og masser af hundesnak om bordet. En rigtig hyggelig jubilæumsmiddag.

Søndag var der lydighedsprøver og udstilling.

Yoda skulle udstilles, og jeg fandt en plads, hvor jeg kunne se begge ringe.

Vi deltog i åben klasse, og da dommeren så ham, udbrød hun ironisk: "Nice sit", da han jo skulle stå, men smækkede bagdelen ned. Han kom op at stå og fik blåt bånd og blev 2. vinder af klassen.

Igen var Gea klar med frokost til os. Denne gang grillpølser og kartoffelsalat.

Imponerende da hun jo også selv var i ringen.

Det var dog ikke slut for os, da ringsekretæren kom og fortalte, at vi skulle ind igen senere for sjov, og det lykkedes os at få endnu en præmie, denne gang for at give flest kommandoer i ringen. Det var god humor og også lærerigt - jeg skal ikke forvirre min hund.

Det var spændende at se lydighedsprøverne. Der er noget for os at arbejde hen imod.

Set i bakspejlet kunne jeg godt have tænkt mig at opleve de dygtige hunde til jagtprøverne.

Tollerdays var veltilrettelagte dage. Stor tak til alle der har arbejdet for at dette kunne lade sig gøre.

Selv vejret var med os alle dagene. Det var en fornøjelse at deltage i prøverne og at se andre deltage, at få talt med hundefolk jeg kendte og få nye bekendtskaber.

Tak for en god oplevelse, og Jylland jeg kommer gerne igen.



Stemningsbilleder fra Tollerdays



TOLLERDAYS



TOLLERDAYS

Udstilling

Tekst: Lars Møller, formand for Udstillingsvalget

Fotos: Al Brian Dalager

Søndag ringede vækkeuret, før en hvis person tager sko på. Det føltes godt nok langt fra Vejle til Fladbro, når der hænger en stor boogietrailer på krogen.

Fremme i god tid. Aftenen før havde Kim fortalt, at græsset ikke var slået der, hvor vi egentlig skulle være, så vi måtte stille ringen op lige ved siden af. Som sagt så gjort. Dommeren blev hentet, og vi fik startet udstillingen op til tiden.

Så gik det hverken værre eller bedre, end at beskeden kom: Flyt ringen omgående eller politiet bliver tilkaldt.

Det er første gang jeg har været med til at flytte en hel udstillingsring med telt, præmier og ikke mindst udstillere. Men der var mange hjælpende hænder, så det tog vel kun en lille halv time, før vi var klar igen.

Vores dommer var Pluis Davern fra USA. Mit indtryk – både af at kigge, men også ud fra kommentarer fra mange udstillere – var, at hun var utrolig behagelig at udstille under. Såvel hunde som mennesker fik den tid der skulle til, og skulle man lige løbe en ekstra gang for at det så ordentligt ud, ja så var der også tid til det.

Da vi var færdige med hanhundene var grillen klar, og Gea stod sammen med Jacob og langede pølser og hjemmelavet kartoffelsalat over disken i en fart så selv McDonalds ville være misundelige.

Efter en hurtig frokost blev det så tævernes tur.



Her kommer udvalgte resultater sakset fra Hundeweb:

Bedst i racen - BIR

Redmound's Life Is To Run For Fun

Ejere: Perly Berge, Margareta Elisabeth Löfgren,
NO-2335 Stange, Norge

Opdrætter: Annette Stentsøe, 8472 Sporup, Danmark

Registreringsnummer: DK06996/2014

Udstilling information

Klasse: Brugshundeklasse

Ring: 1

Bedst i modsat køn - BIM

Suncatcher's Hop Into My Heart

Ejere: J. V/D Zijden, NL-9674 CB Winschoten, Holland

Opdrætter: B.D.M. Kloeze, NI-9619 Pc Froombosch, Holland

Registreringsnummer: NHSB 2829452

Udstilling information

Klasse: Brugshundeklasse

Ring: 1

Bedste baby

Cookie

Ejere: Søren Nørgaard Bonfls, 8800 Viborg, Danmark

Opdrætter: Lone Riisager, Henrik Riisager, 9800 Hjørring,
Danmark

Registreringsnummer: DK00112/2017

Udstilling information

Klasse: Baby klasse

Ring: 1

Bedste hvalp

Redmound's Perfect Spicy Choice

Ejere: Annette Stentsøe, 8472 Sporup, Danmark

Opdrætter: Annette Stentsøe, 8472 Sporup, Danmark

Registreringsnummer: DK18739/2016

Udstilling information

Klasse: Hvalpe klasse

Ring: 1

Bedste veteran

Creek of Gold Attentional Arthur

Ejere: Marianne Kolind, 9560 Hadsund, Danmark

Opdrætter: Annette Askær, 9230 Svenstrup J, Danmark

En stor tak til alle udstillerne og ikke mindst til alle, der gav en hånd med på dagen.



TOLLERDAYS

Når enden er god, er alting godt

Tekst: Brian Esbensen
Fotos: Al Brian Dalager

Som vanligt starter forberedelserne til klubbens lydighedsprøver mange måneder før den store dag, hvor prøven afholdes. Således også i år. Og dog alligevel var det ikke, som det plejer. For kreds Østjylland mfl. havde klaret arealer og i den grad fået pelset nogle meget gavmilde sponsorer.

Så det skulle Lydighedsudvalget ikke bruge kræfter på.

Til gengæld måtte der lægges lidt ekstra energi i den nye titel på klubbens mesterskab.

I stedet for at dyste om Tollerklubbens Danmarksmesterskab er dette lavet om til det, det egentlig er, et klubmesterskab. Det betød lidt ændringer i reglerne for deltagelse (læs om dette på Tollerklubben.dk) og dertil ændringer på vores vandrepokaler og tilhørende mapper.

Pokalerne er sat i spil tilbage i 1999 og er efterhånden lidt trætte. Men jeg håber, de kan holde et par år endnu, så vi kan samle de første 20 år i 2019.

Mapperne, der følger med, er egentlig dem, der bærer det hele. De indeholder alle de tidligere vindere.

Og det er virkelig sjovt at se dem igennem. For ud over at hårmønden har ændret sig en smule, er det en rejse ned ad memory lane. Disse mapper er nu opdateret i regler og frisket op med nye mapper. Men indholdet er heldigvis stadig det samme. Et vidne om næsten 20 års lydighedsprøver i Tollerklubben. Det er en bedrift i sig selv.

Tilbage til prøven i Randers.

Vi endte op med 29 tilmeldinger. Og 12 af dem var tollere. Historisk set har vi før været flere. Men så sandelig også færre.

Dagen startede med en tidlig luftetur i den dejlige bøgeskov ved campingpladsen og derefter ned på Randers Firmasports baner. Her var vi anvist et indhegnet område. Her var der dog ikke slået græs som lovet, så derfor var beskeden, at vi skulle stille op på boldbanerne i stedet. Men som Kim Larsen engang sang "det var vist bare, en forkert besked". Så delvist i gang med Klasse 3 blev der pludselig lovet bål og brand, hvis vi ikke fik flyttet os fra boldbanerne.

I mellemtiden havde de pludselig fået hevet en eller anden jyde med traktorkort tidligt ud af sengen. For græsset blev med lynets hast slået.



Jeg var godt klar over det der med moms ikke er slået helt igennem "derovre" i Jylland. Men at skulle bruge så meget krudt på at understrege sin principfasthed var nu alligevel en kulturel overraskelse.

Men selv det kunne ikke ødelægge det gode humør. Tværtimod! For humøret blev faktisk bare endnu højere. LP folket pillede bare det hele op med rødde og flyttede ind på det "nye" areal. Her kunne klasse 1 og 2 så komme i gang.

Klasse 2, som jeg selv havde fornøjelsen af at dømme, bestod af seks ekvipager. Det interessante var, at det var seks forskellige racer. Det er altid en fornøjelse, når der er forskellighed til prøverne. Nu var det jo klubmesterskab, så i klasse 2 skulle Helle Lund Pedersen og Cookie "blot" opnå en præmiering for at løbe med æren og pokalen. Men det var ikke nok for parret, der med en flot 1. præmiering i den grad gjorde sig fortjent til den efterfølgende hæder.

I klasse 1 ringen ved siden af var der et flot stort fremmøde af tollere og deres førere i den anden ende af linen. Hele 7 par stillede op i den klasse alene. Ingen kunne dog nå en helt suveræn Grete Munch, der sammen med Aya kun satte 1,5 point til og scorede imponerende 198,5 point. Og dermed helt fortjent Klubmester 2017 i Klasse 1.

Inden verden ramlede for den arme boldbaneansvarlige hos Randers Firmsport, nåede vi at få afgjort Klasse 3 og Championklassen. Her var der rimelig tæt løb imellem Grete Munch i Kenai samt Perly Berge og Kaja. Med 245,5 point mod 232,5 point vandt Perly Og Kaja titlen i Klasse 3. Begge par opnåede i øvrigt en 2. præmiering.

Da tilmeldingerne var løbet ind var der faktisk ikke tilmeldt nogen i Championklassen. Men både Michella Whitt og Adam Harhoff ændrede deres oprindelige tilmelding i Eliteklasse og Klasse 3. Og kunne så passende dyste i den "nye" klasse. Adam Harhoff og Chilli løb med sejren og en 1. præmiering med 279 point.

Dagen sluttede af med et flot fællesfoto af klubmestrene 2017. Vi håber at se jer alle næste år med et lige så flot fremmøde.

På gensyn og mange tak for en dejlig dag.

På lydighedsudvalgets vegne

Brian Esbensen



TOLLERDAYS

Norsk islæt ved Tollerdays 2016 og 2017

Tekst: Perly Berge, Norge

Fotos: Tom Hjemstæteren, Al Brian Dalager

I 2014 var eg mange gongar i Danmark for å helse på min komande kvalp Lima. Den første turen til DK skjedde samtidig med Tollerdays og eg fekk høve til å sjå WT og jaktprøve før turen gjekk vidare til Redmound's og Annette for å helse på kvalpane til Haze. Eg trur eg bestemte meg den helga for at Lima og eg skulle delta på Tollerdays når Lima vart voksen.

Første turen for å delta på Tollerdays skjedde faktisk i fjor. Både Kaja og Lima deltok i 3 disiplinær med tellande resultat- Kaja i blodspor, LP3 og utstilling og Lima på tollingjaktprøve i begynnerklassen, LP2 og utstilling. Kaja vart BIR og Lima vant LP2. Samanlagt vant Kaja Tollerdays-pokalen medan Lima vart nr. 2. Arrangementet i fjor var kjempehyggeleg og under gode forhold, også for meg som valte å bu i bilen saman med hundane. Forventningane til årets Tollerdays var difor store ved adkomst til Randers City Camp. Ramma rundt Tollerdays kunne nesten ikkje ha vore betre! Landleg camping med bøkeskog rundt og god service i innsjekkinga hos både camping og arrangør av årets Tollerdays!

Som i fjor hadde eg lagt opp til eit litt travelt program med deltaking i 3 disiplinær for begge hundane. Det betydde lange dagar ute på tollingjaktprøve, blodsporprøve, LP-konkurranse og utstilling. Etterpå var det godt å kome tilbake til campinga til felles mat og interessant føredrag.

I år varierte resultatata litt meir enn i fjor, særleg for Kaja, som fort forsvant ut av konkurransen om å vinne Tollerdays-pokalen «Samlet vinder af Tollerdays». Like fult kosa Kaja seg, og særleg i LP-ringen var ho ein fornøyelse å gå med og viste fram litt av rampejenta som framleis bur i ho, sjølv etter fylte 6 år. Lima hang med i konkurransen om pokalen etter sin 2. premie i begynnerklassen på tollingjaktprøven. I LP ringen vart det litt

vanskeleg for ein sliten Lima som var plaga av den plutselige varmen, og når det kom "gåande" telt forbi LP-ringen valte eg å bryte konkurransen for å unngå at Lima skulle oppleve situasjonen som negativ. I etterkant såg eg at karakterane ho hadde oppnådd ikkje var så dårlege som eg trudde, men trur likevel det var lurt å bryte med tanke på komande LP-konkuransar.

I utstillingsringen, etter å ha sove i buret nokre timar, var Lima klar igjen og gjorde ein flott figur i ringen.

Samanlikna med fjorårets Tollerdays var det mange fleire ekvipasjar som deltok i konkurransen om å bli den beste hunden samanlagt. Rett og slett kjempekjekt at det var 25 hundar som var med i konkurransen om Tollerdays-pokalen!

Både fjorårets og årets arrangør har vore flinke til å hente inn dyktige og trivelege dommar. Eg vart spesielt imponert over årets utstillingsdommar både når det gjaldt vitalitet i mange og lange dagar og kunnskap om hund. Pluis D. likte ikkje frambeinsbevegelsane til Kaja, noko som er uvant tilbakemelding frå ein dommar på ein hund som fleire gongar har vunne pga flotte bevegelser. Vel heime viste det seg at Kaja hadde ei låsning i høgre alboge.

Noko av det eg setter mest pris på ved Tollerdays er den uformelle tonen og at folk hyggar seg saman på kvelden. Det hjelper også at det blir bestilt inn mat til felles middag i samband med føredrag om kvelden. Må vedkjenne at det ikkje er alt eg forstår av det som blir sagt når samtalanen føregår på dansk.

Tusen takk for oss - eg håpar og trur at vi kommer tilbake til Tollerdays også i komande år.

Tusen takk til Krets Østjylland og Tollarklubben for eit supert arrangement og flotte premiar.



TOLLERDAYS

Vinder af Tollerdays pokalen 2017

Tekst: Perly Berge, Norge

Fotos: Tom Hjemseteren, Al Brian Dalager

C.I.E. NORD FI UCH KBHJV-15 SEJV-15 NV-15 Redmound's Life Is To Run For Fun «Lima» N SE RL CH RLD N&F&A&M RLIII LP1 LP 2

Lima vart henta hos Annette i Sporup i juni 2014, etter lang tids venting pga nye reglar ved import av kvalp til Norge. Ho skulle bli den nye konkurransehunden min sidan Kaja diverre hadde utvikla autoimmun polyartritt (leddgikt) og måtte medisinerast. Etter å ha kome til Norge vart Lima snart ein naturleg del av hundeflokken og fant seg fort til rette i Stange. Etter litt tilvenning til nye forhold fekk ho vere med på jobb i Oslo, treffe andre hundar, treningskompisarar og elles delta på det som skjedde i familien.

Vi deltok på kvalpe-/unghundkurs på hausten og lp-kurs på vinteren. I utgangspunktet skulle Lima trenast mest på jakt (retrieverjakt), med det viste seg fort at Kaja vart frykteleg lei seg når berre Lima fekk vere med å trene. Sidan leddgikta til Kaja har gjort at ho har fått låsningar i ryggen i samband med trening, har jakttreninga for hennar del vorte minimal. Kaja har ikkje likt det, og har ikkje klart å sjå på at Lima blir trenast og piper, noko som medfører at det også er heilt uaktuelt å prøve å trene dei samtidig. Dermed vart det mindre jakttrening og meir LP (lydigheit) og rallylydigheit som også Kaja kunne delta på når ho igjen kunne konkurrere utan å bryte dopingreglementet.

Begge jentene har klart å bli både norsk og svensk champion i rallylydigheit, og begge har fleire LP-titlar. I utstillingsringen har Lima heile tida gjort det bra og var 2 år og 5 mnd gamal internasjonal utstillingschampion i tillegg til å ha 4 nasjonale utstillingschampionat.

I 2016 vart det fleire jaktkurs med Lima og vi gjekk nokre tollingjaktprøvar i håp om å klare ein 1. pr. i begynnerklassen. Det

klarte vi aldri, men Lima gjekk fleire gode prøvar i Sverige med 2. premiering. At Lima er ein litt forsiktig hund som blir påverka av at det er meir folk rundt oss i konkurranse, samanlikna med trening, er mykje av årsaka til at det vart berre 2. premie i begynnerklassen i fjor.

På Stange er det ganske lang vinter og det blir ikkje isfritt på vatna før langt ut i april. Sjølv med lite trening på vatn, og rett etter løpetid, starta vi på tollingjaktprøve i Sverige i sluttan av april i år. Denne gongen med 1. pr. i begynnerklassen. 14 dagar seinare vart det start i begynnerklassen på Tollerdays. Diverre likte ikkje Lima dei uvante forholda med eit grønt teppe av algevekst - noko ho ikkje hadde erfart før - og nekta å gå i vatn på den første vatnmarkeringa og måtte ha hjelp for å kome seg i vatnet. Resten av prøven var super og Lima fekk ein flott kritikk "Et godt talent, kan sine dicipliner. Ønsker lidt mer vannpassion". Det vart ein 2. premie i begynnerklassen.

I utstillingsringen på Tollerdays gjekk det enda betre og Lima vant først jaktklassen, deretter tisqueklassen og vart til slutt BIR. Ekstra hyggeleg var det at både BIR og BIM (Suncatcher's Hop Into My Heart) kom frå jaktklassen, og begge hadde starta på tollingjaktprøve på Tollerdays! Vi fekk tildelt den største rosetten eg nokon gong har sett.

Det var særdeles uventa at Lima skulle bli vinnar av Tollerdays. Sjølv om Lima er både flink og pen er det ikkje berre, berre å lykkast både på prøve og i utstillingsringen samtidig.

Tusen takk til Tollarklubben og Krets Østjylland for flotte premiar!



TOLLERDAYS

Tollerdays-pokalen efter de nye regler

Hele 25 tollere deltog i år om kampen om Tollerdays pokalen, så det var mange forskellige hunde, der kæmpede om den i år. Pokalen uddeles hvert år til Tollerdays og er evigt vandrende.

Hunden skal deltage i 2 af prøverne, altså enten jagtprøve, workingtest, schweissprøve, vildtspor, LP eller udstilling. Der tæller kun 2 resultater pr. hund.

Her er resultaterne for de 18 hunde, der blev præmieret i 2 discipliner af de 25 deltagende hunde

Top 5



Stambog	Navn	Fører	Jagt/working	Schweiss	Lp	Udstilling	Total	Placering
DK06996/2014	Redmound's Life Is To Run For Fun	Perly Berge	Ja-bg 65			BK, 100	165	1
DK13230/2016	Red Pleasure's Absolute 1st Romance	Lene Schulz		400/3 68		JK 96	164	2
DK11774/2014	Redmound's Keen On Happy Endings	Lene og Jesper Schulz		400/3 66		CH 92	158	3
DK11770/2013	Redmound's Keep A Great Secret	Christine Sørensen	WT,bg 55			CH 96	151	4
DK15229/2012	Quite A Vixen vom LechToller Nest	Lis Kudsk	Jp-bg 85		LP1 62	BK 40	147	5
SE31190/2011	Runforfun's Absolute Cute	Perly Berge			LP3 83	CK 60	143	6
DK00374/2015	Happy Trail's Alley Cat's Karma	Anette hadenfeldt		400/20 77,5		AK 60	137,5	7
Dk15398/2014	Mariendals Red Canadian Aya	Grethe Munch	Jp-be 65		LP1 70		135	8
DK02726/2016	Redmound's O It Must Be Destiny	Annette Stentsøe	Kval 70			JK 60	130	9
DK22883/2007	Greek of Gold Attentional Arthur	Marianne Kolind		400/3 64		VT 60	124	10
DK05367/2016	Mariendals Red Nose Ayki Bitti	Susanne Knudsen			LP1 64	JK 60	124	10
Dk12385/2014	Shaggy Toller's A Life On Neptun	Birgit Olsen		400/3 62		AK 60	122	12
DK19650/2010	Flora	Inger Mulbjerg		1000/40 60		AK 60	120	13
DK01358/2015	Wildmountain Tollers Clever Cookie	Helle Pedersen			LP2 75,5	BK 40	115,5	14
DK19946/2014	Redmound's Mighty Maverick	Inger Mulbjerg		Vildt 72,5		AK 40	112,5	15
DK19952/2014	Redmound's Magic Moment	Lisbeth Martinsson		Vildt 52,5		AK 60	112,5	15
DK20757/2010	Redmound's Haze of an Autumn Dawn	Kim lybech	WT-AK 50			BK 60	110	17
DK02068/2015	Archibald	Marianne Kolind		400/3 50		AK 40	90	18

TOLLERDAYS

Resultater WT og jagtprøve

Navn	Klasse	Præmiering
Redmound's Keep A Great Secret	Workingtest Begynder	2
Redmound's Now That's A Chico	Workingtest Begynder	3
Bella Nova's Lexax Patzy	Workingtest Begynder	0
Nemo	Workingtest Begynder	0
Redmound's Leaf Of Canadian Maple	Workingtest Begynder	0
Redmound's Mister Maroon	Workingtest Begynder	0
Redmound's Haze of an Autumn Dawn	Workingtest Åben	3
Redmound's It's A Canadian Gamble	Workingtest Vinder	0
Redmound's O It Must Be Destiny	Kvalifikationsprøve	B
Redcoasthunter's Amazing Hokey	Kvalifikationsprøve	IB
Quite A Vixen vom Lech-Toller Nest	Toller jagtprøve Begynder	1
Redmound's Life Is To Run For Fun	Toller jagtprøve Begynder	2
Mariendals Red Nose Canadian Aya	Toller jagtprøve Begynder	2
Suncatcher's Hop Into My Heart	Toller jagtprøve Begynder	2
Redmound's Look There's Timber Jr.	Toller jagtprøve Åben	1

TOLLERDAYS

Resultater - lydighedprøve, schweissprøve og vildtspor

Resultater lydighedsprøver (LP)

Navn	Klasse	Præmiering
Mariendals Red Nose Ayki Bitti	Klasse 1	1
Redmound's Leaf Of Canadian Maple	Klasse 1	1
Quite A Vixen vom Lech-Toller Nest	Klasse 1	1
Mariendals Red Nose Canadian Aya	Klasse 1	1
Mariendals Red Nose Snoki Denaih	Klasse 1	1
Happy Trail's Alley Cat's Karma	Klasse 1	DISK
Wildmountain Tollers Clever Cookie	Klasse 2	1
Mariendals Red Nose Snoki Kenai	Klasse 3	2
Runforfun's Absolute Cute	Klasse 3	2
Redmound's Life Is To Run For Fun	Klasse 3	0
Shaggy Toller's Northern Twist	Championklasse	1
Mariendals Red Nose Diablo Fauna	Championklasse	1

Resultater vildtspor

Navn	Klasse	Præmiering
Aiko	1000 meter/20 timer	1
Felix	1000 meter/20 timer	1
Vildandens Switch Af Pixboot	1000 meter/20 timer	1
Redmound's Mighty Maverick	1000 meter/20 timer	2
Redmound's Magic Moment	1000 meter/20 timer	3
Joyful Toller's Malte	1000 meter/20 timer	0
Gilbert	1000 meter/20 timer	0
Runforfun's Absolute Cute	1000 meter/20 timer	0

Resultater schweissprøve

Navn	Klasse	Præmiering
Nemo	400 meter/3 timer	1
Redmound's Keen On Happy Endings	400 meter/3 timer	1
Shaggy Toller's A Life On Neptun	400 meter/3 timer	1
Red Pleasure's Absolute 1st Romance	400 meter/3 timer	1
Creek of Gold Attentional Arthur	400 meter/3 timer	1
Archibald	400 meter/3 timer	2
Suncatcher's Wonder-Wonder	400 meter/3 timer	2
Toller's Delight Unforgettable Echo	400 meter/3 timer	0
Happy Trail's Alley Cat's Karma	400 meter/20 timer	1
Soldrivans Cha'Risa Dating Mr X	400 meter/20 timer	0
Redmound's Leaf Of Canadian Maple	1000 meter/20 timer	0
Rusn' Riv The Winner Takesitall	1000 meter/40 timer	3
Flora	1000 meter/40 timer	3

TOLLERDAYS

Schweiss- og vildtsporprøven

Tekst: Inger Sloth Mulbjerg

Fotos: Inger Sloth Mulbjerg

Anden dag til Tollerdays gjaldt det sporprøverne. Denne gang skulle vi være i den smukke Fussingø skov, og det er kuperet terræn med masser af terrænskifte, så næsten ingen fik et rent spor på blød mosbund eller i bøgeskov. Også lidt nostalgisk, da jeg havde min debut som prøveleder der for ca. 3,5 år siden. Hvor er der sket meget i tollersporverdenen siden. Dengang kunne vi stille med 5 tollere på 400m og 1 toller på 1000m. Til årets prøve var der i år 12 tollere på 1000m spor og 10 tollere på 400m. Sporprøverne har været en del af Tollerdays i 4 år, og kun i 3 af årene har de talt med som disciplin i Tollerdayspokalkampen. Jeg vil ikke komme nærmere ind på resultaterne, da de findes andetsteds i bladet. Men vil nævne følgende hunde, der skilte sig særligt ud:

Vinder af Tollerdays vandrepokal, som bliver uddelt til bedste hund på 3t/400m: Nemo med fører Poul Erik Bagger.

Bedste hund på 400m/20t: Hppy Trail's Alley Cat's Karma med fører Anette Hadenfeldt

Bedste hund på vildtspor: Aiko med fører Connie Stahl

Derudover skal fremhæves Vildandens Switch af Pixboot med fører Birgitta Vikstrøm, som på dagen fik deres tredje førstepræmie på vildtspor.

Så har klubben fået en ny vildtsporchampion den unge Felix på kun 2 år og 7 måneder, der på dagen fik sin sidste 1. præmie,

så nu er han både vildtspor- og dansk sporchampion. Fører var Nina Helander-Isaksen.

Vi har så en anden lille sjov disciplin på vores sporprøver, nemlig stifinderprisen. Stifinderne får lov til at uddele den til en på deres hold, der har gjort deres dag til en særlig oplevelse.

Hold 1: Anette Hadenfeldt fik den for at kæmpe og kæmpe med både harer og rådyr. Cosmo og hun var virkelig kommet på "vildtspor", og Anette havde de fedeste bemærkninger derude. Hold 2: Annette Schwartz vandt den for hendes og Lunas evne til at underholde dommer og stifinder med alt andet end sporarbejde. De jagtede mus, pindsvin og tog på kunstflugt midt i det hele. De skulle ned ad de stejle bakker for at se på "Kunst i skoven".

Hold 3: Conni Stahl vandt for det fineste sporarbejde, som holdet så på dagen.

Hold 4: Birgit Olsen vandt den for sin bemærkning til Yoda midt på sporet: "Jamen altså, Mor står jo midt i sporet, så det er jo lige her".

Tillykke til Jer alle, og jeg kan sige, at både dommere, stifindere og vores udstillingsdommer havde en god dag i skoven. Pluis Davern (udstillingsdommer) var med på et af holdene, og hun nød det meget, da hun aldrig havde set "blodspor" før. Hun var meget imponeret.





TollerTavlen

Billeder til hjemmesiden og Tollerbladet

Nu er det muligt for jer at sende digitale billeder til både hjemmesiden og Tollerbladet via internettet. Klubben har oprettet en såkaldt "Dropbox", hvortil I kan sende billederne. Gå ind på www.dropitto.me/Toller. Indtast password "Tollerklubben99". Herefter kan du uploade billederne et ad gangen eller flere billeder samlet i én ZIP-fil.

Når du uploader et billede, så husk at give billedet et "navn", som beskriver, hvad billedet forestiller og i hvilken sammenhæng, det er taget. Eksempelvis: Wallace_BIR_Hirtshals_blad.jpg – Det er et billede af Wallace, da han blev Bedst I Racen i Hirtshals, som indsenderen gerne vil have i bladet.

Der er også nogle krav til billedkvaliteten. Skal billedet bringes i bladet, skal opløsningen være på mindst 300 dpi (300 punkter per tomme). Antal MP som billedet er på er mindre væsentligt, men selve opløsningen skal være høj for at sikre en god kvalitet i bladet. Til hjemmesiden er dette mindre væsentligt, da webmaster alligevel redigerer billedet.

Bemærk venligst, at når du uploader billeder til enten bladet, hjemmesiden eller fotogalleriet, skal du være indehaver af rettighederne til billederne. Dvs. du skal enten selv have taget det eller fået rettighederne overdraget af fotografen. Når du uploader billeder, giver du som rettighedsindehaver Tollerklubben lov til at anvende billederne til samtlige formål: Blad, hjemmeside, fotogalleri osv.

Med venlig hilsen
Webredaktøren

Ny deadline

Af hensyn til den redaktionelle redigering af bladet, fremrykkes deadline en smule fra og med næste nummer. Det betyder, at indlæg og billeder senest skal indsendes til blad@tollerklubben.dk som følger:

Blad nummer 4 - 2017: Deadline den 20. august 2017

Blad nummer 1 - 2018: Deadline den 20. november 2017

Og så fremdeles.

Nu er tingene jo ikke altid kun sorte eller hvide. Hvis du har en artikel eller et billede fra et aktuelt arrangement eller lignende, du absolut ikke kan nå at sende inden den 20., er du altid velkommen til at advisere mig forlods via en mail til blad@tollerklubben.dk

Så vil jeg gøre, hvad jeg kan, for at få det med alligevel.

HUSK at redaktionen altid meget gerne modtager artikler, ideer og/eller billeder til bladet.

God sommer til alle.

Venlige hilsener
Redaktøren

Kære medlemmer

Tollerklubben har en sponsoraftale med benzinselskabet, som giver støtte til klubbens mange aktiviteter, såfremt I anskaffer og bruger et OK Benzinkort.

For at opnå støtten skal Tollerklubben hvert år skaffe 10 nye kunder, som hver især skal købe minimum 500 liter benzin eller diesel inden for ét år. Det svarer vel til 10-15 optankninger. Så hjælp Tollerklubben ved at anskaffe et OK Benzinkort på www.OK.dk og gør følgende:

- Vælg "Støt sporten med dit OK Benzinkort" under fanen-bladet Privat/OK og sporten
- Vælg "Få et benzinkort nu" og udfyld felterne med de stillede spørgsmål til kortet og dine personlige oplysninger

- Under Ekstra Services er det VIGTIGT, at du sætter flueben ved "Jeg vil gerne støtte min klub/forening – helt gratis" og fremfinder Tollerklubben i feltet "Find klub" ved at taste "Toller".

Når du har godkendt alle oplysninger, så er bestilt og du er godt på vej i din støtte til Tollerklubben.

Hvis du har problemer med at udfylde hjemmesiden, kan du skrive en mail til Tollerklubbens kasserer på johnny@tollerklubben.dk, som kan fremsende en mere detaljeret vejledning.

Vi takker på forhånd for din støtte
Tollerklubben

Annoncepriser

Priser for annoncer i Tollerbladet pr. 1. januar 2017
Bagsiden (kun helside) kr. 8.000,00 ved betaling for 4 blade -
Pr. blad kr. 2.500,00

Sidste side i bladet

(Forsiden til bagsiden – kun helside) kr. 5.000,00 ved betaling for 4 blade – Pr. blad kr. 1.500,00

Inde i bladet:

1/1 side i farver kr. 3.000,00
½ side i farver kr. 1.500,00
¼ side Så små annoncer tages ikke i bladet

Fotogalleri på hjemmesiden

Vi arbejder på at oprette et rigtigt fotogalleri på klubbens hjemmeside. Adressen er www.tollerklubben.dk/Galleri. Her vil vi samle billeder indsendt af klubbens medlemmer og vise dem i nogle flotte gallerier. Så ligger I inde med nogle gode billeder af jeres hunde i action, nogle pudsige situationer eller flotte billeder fra udstillinger, så kom med dem. De kan sendes til klubbens Dropbox – se andet steds i bladet hvordan.

Med venlig hilsen
Webredaktøren

Kalender 2017

2. september	Jagtprøve, Davinde, Fyn
3. september	Udstilling, Davinde, Fyn, dommer Bjarne Sørensen
10. september	Schweiss- og vildtsporprøve, Frederikshåb Plantage, Jylland
24. september	Jagtprøve, Sjælland
15. oktober	Schweiss- og vildtsporprøve, Nordsjælland
November	Udstilling, Sjælland

Bestyrelsen



Formand

Kim Lybech
Engelundsvej 74
8260 Viby
2298 7270
kim@tollerklubben.dk



Næstformand

Inger Mulbjerg
Strandagervej 5
8500 Grenå
2360 3349
inger@tollerklubben.dk



Sekretær

Lars Møller
Fløjstrupvej 34
7100 Vejle
7567 4444 / 3035 3479
lars@tollerklubben.dk



Foto
på vej

Medlem

Marianne Kolind
Tyttebærvej 13
9560 Hadsund
2063 0829
marianne@tollerklubben.dk



Kasserer

Johnny Selvig
Hjortevænget 43
3450 Allerød
4030 4556
johnny@tollerklubben.dk

Klubbens Redaktører

Web-redaktør

Lars Møller
web@tollerklubben.dk

Tollerbladets redaktør

Ea Holmquist Jakobsen
blad@tollerklubben.dk

HENRIK WESSELAS

AMAGER · ØSTERBRO · KGS.LYNGBY · 44 44 99 99



KØBENHAVNS ERHVERVSCENTER

 **3246 0201**

VV@HENRIKWESSEL.DK



PEUGEOT